

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki M. Y.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. FARUK HANÇER- 28540 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : 27.05.2010 tarihinde Antalya Limanında İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım götürmek için Mavi Marmara gemisine bindim. Ben kafileye gönüllü doktor olarak katıldım. Gemi Antalya Limanından ayrıldıktan sonra açık denizde diğer gemilerin gelmesi için bekledik. Antalya Limanından hareket ettikten 24 saat sonra diğer gemilerle buluştuk. Bizimle beraber bu konvoyu eşlik eden başka gemiler de vardı. Gemide yolcuların ihtiyacı için gerekli olan yük ve insani yardım yükü vardı. Başka bir yük görmedim. Gemideki yolcu profili gemi personeli, gazeteciler ve yerli ve yabancı yardım gönüllülerinden oluşuyordu. En küçük yolcumuz gemi personelinden başmühendisin 13 aylık oğlu, en yaşlı yolcumuz 88 yaşında eski Kudüs Piskoposu idi. Gemi yolcularının yaş ortalaması 45- 50 civarında idi. Yolcularımızın bir kısmı da kadın yolcular idi. Bunlar gazeteci ve yardım gönüllüleri idi. Saat 04.30 civarında İsrail askerlerince gemiye baskın yapıldı. Silah sesleri gelmeye başladı. Bu esnada diğer doktor arkadaşlarla bulunduğumuz revire ilk yaralı geldi. Geldiğinde ölmek üzere idi. Aldığı yara ölümcül idi. Gerekli müdahaleyi yapmamıza rağmen kaybettik. Yaralılar gelmeye başladı, güvertede yaralanan yolcular geminin içine alınmaya başlandı. Yaklaşık 50 dakika içinde operasyon bitti. Salonda güverteden içeri getirilen yaralılar ve içeri sığınan yolcular kalmıştı. Güvertede olanlardan haberimiz yoktu. Salonda 4 ölü 38 yaralı vardı. Yeterli tıbbi malzeme yoktu. Ölülerin ve yaralıların hepsi ateşli silah yaralanması idi. Saldırı sırasında açık denizlerde olduğumuzu biliyorum. İsrail'den 75 deniz mili açıktaydık. Saldırı bittiği sırada 80 mil açıktaydığımız söylendi. Yaralılarımızın 20 tanesi ağır yaralı idi ve müdahale edilmezse hayatını kaybedebilecek veya organ kaybına neden olacak yaralanma idi. Gemiye teslim aldıktan sonra yaralılarımızı almak istediler. Üzerlerinde tabanca, otomatik silahlar, el bombaları, bunlara ait mühimmat, plastik kelepçeler çelik yelekleri vardı. Yüzlerinde kar maskeleri vardı. Rütbelerini belirtir bir işaret yoktu. İsraili milletvekili Hanin Zaobi'nin aracılığı ile yaralılarımızı İsrail askerlerine teslim etmeye başladık. Fakat elimizde sadece bir sedye vardı sedye istedik. Yardımcı olmadılar ısrar etmemizle sedye verdiler fakat yaralılarımızın taşınmasını zorlaştırdılar. Bu esnada hastalarımıza tıbbi yardıma devam ediyorduk. Yolcuları çıkardıktan sonra salonda 12 yaralı, 2 doktor, 1 hemşire, milletvekili Hanin Zaobi ve bir İngiliz aktivist kaldık. İsrail askerleri salonda idi ve yanlarında köpekleri vardı. Yaralılarımızın olması nedeni ile köpeklerin salona alınmamasını istedik. Yaralıları zorla yürüterek götürmek istediler. Yürümeye zorladılar. Göğsünden vurulan bir yaralıya daha nazik davranmaları için uyardığımda beni kelepçelediler. Milletvekilinin araya girmesi ile yeniden açtılar saat 11.00 olmuştu. Güverteye çıkardılar. Cep telefonuma el koydular. Güvertede yerler ıslaktı ve yere oturttular. Yaklaşık 30 dakika tepemizde bir helikopter duruyor ve pervanesi denizden su sıçratıyordu. Bizi salonlara aldılar ve zorla Aşdot Limanına götürdüler. Akşam saat 18.00 sularında limana

geldik. Gemide bulunduğumuz sırada arkadaşlarımızın neredeyse tamamı kelepçeli idi ve gemiden indirilene kadar da kelepçeleri açılmadı. 01.06.2010 saat 04.00 da kelepçeli olarak gemiden çıkarıldım. Limanda sorgu çadırları kurulmuştu. Burada beni sorguya aldılar. Önce Üst aramasından geçirildim. Dedektör ve elle aramadan sonra ayrı bir çadırda pantolonum indirilerek ayrıca detektörle arandım. Gümrük görevlileri beni İsrail'e izinsiz girmekle suçlayıp Türkçe bir dilekçe imzalatmaya çalıştılar. Tercüman yoktu ve İngilizce konuşmaya zorladılar. Hiçbir sorularına cevap vermeyeceğimi ve hiçbir evrakı imzalamayacağımı söyledim. Fotoğrafımı çektiler. Sağlık muayenesine götürdüler. Sonra tekrar fotoğraf çekip parmak izimizi aldılar. Tekrar üst araması yapıp ring aracı ile hapisaneye gönderdiler. Beni 4 kişilik koğuşa kaldılar. Burada kötü muameleye maruz kaldım. Hapishanede yaklaşık 24 saat kaldım. 02.06.2010 tarihinde sabah saat 04,00 sularında bir grupla beraber havaalanına götürüldüm. Burada pasaportum verildi çıkış yaptım. Saat 11.00 de uçağa geçtim. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Benim cep telefonum İsrail askerlerince alındı ve tekrar iade edilmedi. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi. .

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
06/07/2010