

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki M. T.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. ÖNDER GÜMÜŞ - 21252 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Ben Gazze' ye insani yardım faaliyetine memleketim olan Konya'dan katıldım. Gemiye Antalya limanından bindim. Bu gemide çeşitli dinlerden farklı ülkelere mensup her yaşta insan vardı. Bu insanların ortak özeliği Gazze' ye İnsani Yardım konvoyuna katılmış olmalarıydı. Kıbrıs'tan ayrıldıktan sonra pazarı pazartesiye bağlayan gece 23.30- 24.00 arası gemimizin İsrail gemileri ve helikopterleri tarafından takip edildiğini fark ettim. Saat 04:00–04:30 sıralarında gemimizin hücum botları ile kuşatıldığını fark ettim ardından helikopterden bir biri ardınca gaz, ses ve sis bombaları atıldığını gördüm. Bombalar atıldıktan sonra helikopterden gemiye asker indirmeden önce ateş etmeye başladılar ve akabinde asker indirmeye başlandı. Hiç durmadan gemiye doğru yoğun şekilde ateş ediliyordu. Güverteye inen askerlerde silahla gelişi güzel yolculara doğru ateş ediyorlardı. İlk indirmenin ardından bir biri ardınca gemimizin üzerine gelen helikopterler asker indirip ayrılıyorlardı, o sırada gemiye inen askerler yolculara silahla ateş edip dipçik ve botlarıyla gelişi güzel vuruyorlardı. Bizde tam bir panik havası vardı bir taraftan kendimizi korumaya öbür taraftan yaralılarla ilgilenmeye çalışıyorduk. Bizim elimizde her hangi bir şey olmadığı için savunmaya yada direnmeye dönük herhangi bir şey yapamadık.Güvertede üzerimi çırılçıplak soydular o sırada gelen askerler kulağıma sol gözüme ve vücudumun değişik yerlerine tekmelerle vurdular. Kulağıma ve sırtıma plastik mermi sıktıkları için kulağım patladı. O sırada arkamdan gelen bir askerın tüfeğin dipçığı ile çeneme vurmasıyla sağ çenemin kırıldığını hissettim. Çeneme gelen darbenin etkisiyle dizlerimin üzerine çöktüm, ağızımdan yoğun bir şekilde kan geliyordu. Bu halde olmama rağmen sırtıma tekme vurarak beni yere uzatıp ellerimi kelepçelediler. Başıma gelen 2-3 asker bana İngilizce Arap mı Türk mü olduğumu sordular. Türk olduğumu söyleyince “Ooo One Minute” diyerek kırık olan çeneme tekme vurdular. Bununla da yetinmeyip kafama gözümün üstüne rastgele tekme vurdular. Bundan 2-3 dakika sonra çoraplarımı çıkarıp üzerimdeki elbiseleri kestiler. Ayak parmak ucumdan başlayarak tüm vücudumu çiğnediler. Daha sonra göğsümün üzerine çıkıp bir süre durdular. Bunun hemen akabinde bir asker silahın kurma kolunu çekerek sağ omzuma 5 adet ve kafama 1 adet ve kulağıma ve kulağımın içine 2 adet olmak üzere ne tür bir mermi olduğunu bilmediğim bir kurşun sıktılar. Kulağıma sıkılan mermiden sonra bayıldım askerlerin sol kolumdan üç yerden damar yolu açtığını ve beni helikoptere aldığını hayal meyal hatırlıyorum. Uyandığımda İsrail hastanesindeydim.Uyandığımda üçü resmi üniformalı olmak üzere 10 kişi vardı.Bir kişi gelerek çenemin kırılmış olması nedeniyle ağızıma monte edilmiş olan telleri keserek beni konuşabilecek konuma getirdi.Aralarından birisi isminin ilyas olduğunu ve İstanbullu olduğunu belirterek diğer arkadaşlarımla serbest bırakıldığını benim de bana verilecek kağıtları imzalamam halinde serbest bırakılacağımla söyledi.Bunun üzerine ben dayatılan hiçbirşeyi imzalamayacağımla söyledim. Ölümle tehdit etmeye başladılar ama yine de bundan

vazgeçmeyeceğimi net bir şekilde söyledim.Gelen sağlık ekipleri ede aynı cevabı verdim.Hastanede kaldığım süre boyunca da beni bilinçli olarak gürültü çıkartıp uyutmadılar.Tuvalet ihtiyacımızı bile çok güç giderebildik bize tek tip elbise giydirmişlerdi.Hastaneden çıkarken taburcu işlemleri esnasında bile beni 4 saat boyunca ayakta çıplak ayakla beklettiler.Oradan havaalanına geldik.Oraya sevk esnasında benimle iletişim kuran herkes Türkçe konuşuyor idi.İşlemlerim tamamlandı ve ambulans uçakla Ankara'ya getirildim. İsteğim dışında İsrail'e zorla götürüldüm. İstemediğim bir İsrail hastanesinde üç gün süreyle zorla tutuldum. Hastanede yakınlarımızla veya Türk büyükelçiliği ile temas kurmamıza izin vermediler. Hastane içerisinde yanımıza gelen İsrail polis veya jandarması bize ellerindeki maiyetini bilmediğin belgeleri zorla imzalatmaya çalıştılar aksi halde buradan kurtulamayacağımızı söylediler. Biz üç gün sonunda Türk hükümetinin diplomatik temasları sonucu İsrail ait bir hava alanından Türk uçağıyla Ankara'ya getirildik ve Ankara ATATÜRK Hastanesinde tedavimiz devam etmektedir. Olay sırasında benim fotoğraf makinam , hard diskim, cep telefonum , flash belleğim , pasaportum , kimliğim , 12500 Dolarım ve 3750 TL param vardı. İsrail askerleri bu eşyalarımı aldı. Ancak bana bir daha iade etmedi. Akıbetlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Ayrıca Pasaportumu, kimliğim, kredi kartlarımı İsrail polisi tarafından el konuldu ve iade edilmedi. Biz Akdeniz de uluslararası sularda kaptanımızın verdiği bilgiye göre İsrail karasularına 70-80 mil uzakta uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde seyireliyordum. Bana yapılanlardan dolayı İsraili askerlerden ve yetkililerden davacı ve şikayetçiyim.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
03/07/2010