

**T.C.**  
**İSTANBUL**  
**CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI**

**Soruşturma No : 2010/23967**

**İFADE TUTANAĞI**

Müşteki M. S.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. KAYA KARTAL - 34541 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

**SORULDU :** 30 Mayıs 2010 tarihinde mavi Marmara gemisine Antalya'dan bindim. Gazze' de bulunan insanlara yardım götürmek için bu gemide bulunuyordum. Canlı yayın yapılan kısmında Kaptan Köşküne giden sol koridorda uyuyordum. 31 Mayıs 2010 tarihi sabaha karşı saat: 04:00 sıralarında saldırıya uğradık ve silah sesleriyle uyandım ve silah seslerinden çok korktuğumuzdan dolayı beraberimizdeki arkadaşlarla mermilerden gizlenmek için geminin içerisine kaçtık ben kendimi içeriye atabildim ama arkamda bulunan şu an isimlerini hatırlayamadığım iki arkadaşımı kafalarından vurdular. İsrail askerleri direk bizi öldürmeye yönelik ateş açtığını anladım ve paniğe kapıldım. Kapıları kapattık ama dışarıdan halen kapılara ateş ediyorlardı. Vurulan arkadaşlarımızı gemideki doktorların yanına indirmeye çalışıyorduk.hala kapılara ateş ediyorlardı ve yaralıları taşımakta çok zorluk çektik. bu sürenin ne kadar sürdüğünü tam olarak hatırlayamıyorum. Gemiden teslim olduğumuz anonsu yapıldıktan sonra bizi tek sıra halinde dışarı alacaklarını söylediler, üçüncü salona indiğimde tam bir dehşet manzarası ile karşılaştım. Geminin farklı tarafında vurulan ölü ve yaralılarla doluydu ve büyük bir koşuşturmaca vardı başka yaralı var mı diye birbirimize soruyorduk yoğun ateş altında kaldığımızdan bazı arkadaşlarımızın ufak yaralar aldığından haberleri yoktu, oradaki arkadaşlar arasında yaralı olup olmadığımızdan emin olmak için birbirimizi kontrol etmeye başladık. Ben sağ omzumdan saçma yarası aldığımı fark ettim. Bir müddet sonra maskeli İsrail askerlerinin geminin pencere kısmında belirdiler ve kapıyı açarak geri çekilmemizi istediler bizde kapıyı açtık. Tek sıra halinde dışarı çıkmamızı istediler üzerimizi arayarak ellerimi arkadan kelepçelediler ve bizi üst güverteye çıkardılar. Yaklaşık olarak ellerim 12 saat kelepçeli kaldı. Kelepçeler çok sıkı bir şekilde takıldığı için ellerimde uyuşmalar meydana geldi. Üst güverteye çıktığımızda yerlerdeki kanları yıkamışlar ve yerler ıslaktı. Havanın çok soğuk olmasına rağmen bizi dizüstü yere çöktürdüler ve bu şekilde 4-5 saat beklettiler ve denizden gemiye yaklaşan helikopterlerin denize yaptığı basınçla üzerimize deniz suyu sıçratarak bize tam bir işkence yaptılar. Bu bekleyiş süresinde İsrail askerine tuvalet ihtiyacımın geldiğini işaret ettiğimde kızarak beklememi söyledi. Uzunca bir müddet sonra tuvalete gitmeme izni verdiler. Tuvaletyken tuvaletin kapısını İsrail askeri tekmelemeye başladı, daha sonra bizleri tekrar salona aldılar salona girdiğimizde bütün kişisel eşyalarımızın darmadağın edildiğini gördüm ve daha sonra aşdot limanına vardığımızda bizleri sıra ile kapıya alıp arkadan kelepçeli olan ellerimizi önden plastik kelepçe ile kelepçelediler ve bizim inmemizi ve hemen arkamızdan kişisel eşyalarımızı da indirip bize teslim edeceklerini söylediler. Gemiden indiğimizde kendimizi özel sorgu odalarında bulduk. Sordukları soru İsrail topraklarına neden izinsiz girdiniz, bende bizleri uluslararası sulardan zor kullanarak sizler getirdiniz dedim. Bizlerin orada çok sayıda fotoğraflarımızı çektiler. Parmak izimi aldılar, bana zorla bir belge imzalatmak istediler fakat bunu imzalamadım.

Pantolonlarımızı indirterek en ince detaya kadar arama yaptılar. Beni içerisi iki kişilik hücre haline getirilmiş Tranporter tipi bir araca bindirdiler, aynı araca bir kişi daha bindirdiler ve tam kafamızdan öyle bir klima açtılar ki çok soğuktu 2,5 saat bu şekilde yol aldık ve aşırı derecede üşümüştük bizi götürdükleri yerin sınırdışı edilmemiz için havaalanına götürüldüğümüzü düşünüyorduk Ama indiğimizde bizi tam teşekküllü bir hücre sistemi bulunan hapisaneye götürmüşlerdi. Duş ve Tuvalet kadar kamera sistemi yerleştirilmiş olduğunu gördük. Duş ve tuvaletlerde büyük sorun yaşadık. 2 gece 2 gün bu şekilde kaldık ve ikinci gecenin sabahında saat:01:30'da uyandırdılar saat: 06:00 gibi bizleri otobüslere bindirdiler saat: 08:00 gibi bir havaalanına geldik otobüsten indiğimizde İsrail askerleri bizi iterek bir yerlere götürmeye çalışıyorlardı tekrardan üzerlerimiz en ince detaya kadar arandı ve Türk hava yollarına ait uçaklara götürdüler. Otobüslerden inip uçağa binerken İsrail askerlerinin üzerimize doğru tükürerek bizi aşağıladılar ve tahrik etmeye çalıştılar bizlerse karşılık vermeden uçağımıza bindik. Benim cep telefonum , kameram İsrail askerleri tarafından alındı fakat tekrar bana iade edilmedi. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi. .

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.  
29/07/2010