

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki M. O.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. YASİN DIVRAK - 28614 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Mavi Marmara gemisine Antalya'dan Sabah gazetesi basın mensubu olarak bindim. Amacımız Filistin e insani yardım götürmekti. Gemide tamamen insani yardım malzemesi vardı. Gemide herhangi bir silah yoktu. İsrail askerleri sabah 31/05/2010 günü 04:30 sıralarında gemiye saldırdılar. Saldırı anında ben basın odasında uyuyordum. Bir arkadaşım geliyorlar diye uyandırdı. Üst güverteye çıktığımda onlarca gemi ve hücum botun bize yaklaştığını gördüm. Ben alt kata inene kadar helikopterlerde gelmişti. O sırada aşağıdan ve yukarıdan askerler gemiye çıkmaya çalışıyorlardı. Ben hem fotoğraf çektim hem de kendimi korumaya çalıştım. o sırada silah sesleri geldi. Başımı koruyarak alt katlara inmeye çalıştım. Basın odasına gidip saklanmaya karar verdim. Basın odasına girdiğimde geminin her tarafında bombalar atmaya başladılar. Artık hayattan umudu kesmiştik, öldürüleceğimizi düşünüyorduk. Her yerden ateş ediyorlardı. Yere yatarak askerlerin teslim almasını beklemeye başladık. yaklaşık yarım saat ateş ettiler. Bizde olan biteni basın odasındaki televizyondan izledik. En az 16 ölü olduğu söylendi. Silah sesleri kesildikten sonra gemideki gönüllüleri güvertede rehin almaya başladılar. Güvertenin ortasında bir yolcu yatıyordu. Karnından yaralanmıştı. Kirli bir bez sarmışlardı. Etrafında kırık iğneler vardı. 1 saat gözümüzün önünde acı çekti. Tüm gönüllülerin ellerini kelepçelediler. Biz basın odasında olduğumuz için bizim ellerimizi kelepçelemediler. Çoğu yolcunun elleri bu kelepçeleme nedeniyle morarmış bir vaziyette idi. Gözümüzün önünde bazılarını mukavemet göstermediği halde döverek teslim aldılar. Basın odasındakileri de sırtlarından sürükleyerek dışarı çıkardılar. Yaklaşık 9 saat gemi güvertesinde rehin tutulduk. İslatıldık. Tuvalet ihtiyacımızı gideremedik. Aç bırakıldık. Limana indiğimizde 3 yerde sorgulandık. fişlendik, fotoğraflarımız çekildi, parmak izimiz alındı, ve çırılçıplak bir vaziyete getirerek çok ince bir şekilde elle ve dedektörle arama yaptılar. Özellikle başörtülü arkadaşlarımızı aşağılar vaziyette daha ayrıntılı bir şekilde aradılar. Onların ağladığına da şahit oldum. Daha sonra bizi cezaevi araçlarına bindirdiler. Bu araçlar çok aşırı bir şekilde soğuktu . Söylediğimiz halde klimayı kapatmadılar. Cezaevinde tekrar arandık ve sorgulandık. Psikolojik şiddete maruz kaldık. ailelerimizi aramamıza izin vermediler. Bizimle her fırsatta dalga geçtiler. Telefon istediğimizde fantazi iç çamaşırları verdiler. Cezaevinde 2 gece 1 gün kaldık. Burada yarım saatte bir kapılara vurarak , gürültü yaparak ve sözlü tacizlerler bize psikolojik işkencelerde bulundular. Bizlere cezaevinin temizliğini yaptırıldılar. Hava alanına giderken nerdeyse ışık sızmayan bir araçta aşırı bir hızla savrulularak taşındık. Arabaya çekiçle vurarak bizi taciz ettiler. Orada fenalaşarak doktor istedim. Fakat ilgilenen olmadı. Aracın içerisinde böceklerde vardı. Hava alanına geldiğimde gördüğüm kadarı ile sadece türbanlı bayanların arabası bu şekilde idi. Hava alanında da tekrar arandık. Burada da sözle taciz ettiler , dalga geçtiler. Gazeteci olduğumu her ortamda söyledığımız halde kimsenin umrunda olmadı. Daha sonra

uçağa binerek Türkiye'ye geldim. Ve burada psikolojik tedavi görmek durumunda kaldım. Şu anda da tedavim hala devam ediyor. Yaklaşık 2 aydır her gece kabusla uyanıyorum. Benim gibi oğlumda bu durumdan çok etkilendi. Benim tüm teçhizatı ile birlikte Nikon D300 fotoğraf makinam , hp laptopum , Nokia E71 cep telefonum, takı ve kozmetik ürünlerim , bütün yazı ve fotoğraf arşivim, 4 simkartım , 950 Euro nakit ,750 Dolar nakit param ve kredi kartlarım dahil olmak üzere tüm özel eşyalarımı İsrail askerleri fakat bana bir daha iade etmediler. Bana gazetecilik görevimi yaptırmadılar. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi. .

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altına alındı.
20/08/2010