

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki M. Ö.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım Av.LEYLA DEMİR - 27227 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Gazze'ye insani yardım götürmek amacı ile kafileye katıldım. İçinde bulunduğum Mavi Marmara isimli yolcu gemisi Antalya limanından Kıbrıs açıklarına hareket etti. Burada diğer 5 gemi ile buluşup 30 Mayıs 2010 pazar günü Kıbrıs açıklarından Gazze'ye doğru hareket etti. Gemilerde çocuk oyun bahçesi, inşaat malzemesi, ilaç,tıbbi araç gereç, insani yardım malzemesi bulunmakta idi. Mavi Marmara gemisinde bizim ile beraber yerli yabancı basın mensupları, İsrail milletvekillerinin de içinde bulunduğu olan çok sayıda milletvekili, her yaşta , kadın erkek insan vardı Gece yarısına doğru İsrail donanmaları tarafından gemi taciz edilmeye başlandı. Geceleyin saat 01.00 den sonra İsrail donanması gemilere daha çok yaklaştı. Saat 04.00 ile 04.30 arası Zodyak botlarla gemiye saldırıya başladılar. Ses ve sis bombaları attılar. Daha sonra kobra helikopterlerle gemiye indirme yapmaya başladılar. İndirme yaptıkları esnada yukarıdan aşağıya makineli tüfeklerle ateş etmeye başladılar. O esnada bazı bazı arkadaşlarımız İsrail askerlerinin yapmış olduğu ateş neticesinde öldüler , bazıları da ağır yaralandı. İsrail komandoları gemiye ses ve sis bombaları atmaya devam ediyorlardı. mermi kullanarak sağa sola ateş ediyorlardı. Elimizde hiçbir silahımız olmadığı halde bize ateş ediyorlardı. Ben saldırı esnasında geminin ön güvertesindeydim. Yanımda 3 tane gönüllü arkadaşım yaralandı. Benim bulunduğum yere de yukarıdan projektörü tutup ateş etmeye başladılar. Ben de bu esnada gemi halatlarının olduğu bölgeye çöktüm ve açılan ateşten kendimi kollamaya çalıştım. Bu esnada bazı arkadaşlarımız üzerindeki beyaz eşyaları çıkarıp sallamaya başladılar. Buna rağmen İsrail askerleri hala saldırmaya ve ateş etmeye devam ediyorlardı. Hatta bu esnada üst güvertede 2 israil askerinin bir gönüllüyü silahla vurup tekmelediklerini gördüm. O arada yarım saat 45 dakika geçmişti ki yukarıdan anons geldi. Gemimiz İsrail komandoları tarafından el konudu.Akabinde, herkes gemideki oturma salonlarına alındı. İsrail askerleri gemiyi didik didik aramaya başladılar ve teker teker bizleri göz altına aldılar. Gözaltı esnasında bizlere kötü davrandılar. O an da üzerimde olan Nokia 6210 cep telefonumu , ve sony-ericsson-12-megapiksel-cyber-shot cep telefonumu ve samsung fotoğraf makineme el koydular. Ellerimi arkadan kelepçelediler. Ve kelepçeyi kan dolaşımını zorlayacak şekilde çok sıkı bağladılar. daha sonra Beni güverteye çıkardılar. Herkesi diz üstü çökertip yere oturturdular. Bizi en üst kat güverteye çıkardılar. Helikopterler üzerimizde uçuyordu. Helikopterlerin tepemizde çalışması nedeni ile denizden yükselen su üzerimize püskürüyordu. Böylece, bir yandan su ile ıslanıp bir yandan da helikopterin pervanesi ve güneşin etkisiyle kuruyorduk. O esnada geminin motorları durmuştu. Çarkçı başının 2 yaşındaki çocuğunu esir alarak geminin tekrar hareket etmesini istediler. Gemi çalıştıktan sonra çocuğu tekrar serbest bıraktılar. Tuvalet ihtiyacı olanlara müsaade etmediler. Bir arkadaşımızı tam 6 saat tuvalete çıkartmadılar. Bu şekilde Aşdod limanına kadar bize eziyet etmeye devam ettiler. Gemimiz Aşdod limanına yanaştıktan sonra

gemiden inerken elimizi çözdüler. Ondan sonra limandaki çadırlara geçtik. Burada da benim her tarafımı aradılar. Yanımda 2 tane polis olduğu halde çadırların içindeki mahkemeye çıkardılar. Polisin bir tanesi 3 sefer oturacağım sandalyeyi altımdan çekti. Mahkemede neden bizim karasularımıza girdiniz diye sordular. Bende uluslararası sularda olduğumuzu ve İsrail e 75-80 mil de olduğumuzu söyledim. Onlarsa bilmiyor musun Akdeniz sularının hepsi İsrail e aittir dedi. Bizim askerlerimize silahla saldırdınız dediler. Böyle yaptığınız için sizi burada yıllarca tutma hakkına sahibiz diyerek bizi baskı altına almaya çalıştılar. Bende onlara elimizde hiçbir silah olmadığını söyledim. Daha sonra bana bazı belgeleri imzalattırdılar. O arada fotoğrafımı çektiler ve parmak izimi aldılar. Ve bir daha İsrail topraklarına giremeyeceksiniz dediler. Mahkeme bittikten sonra beni zırlı bir otobüse bindirdiler. Otobüsle yaklaşık olarak 1 saat 20 dakika civarında yol aldım. Tekrar beni başka bir hapisaneye koydular. Hapishaneye gece 01.00 sularında vardım. Yorgunluktan dolayı yatmaya çalıştım fakat 2 saat te bir gelip herkesi kaldırıyorlardı. O sabah bizleri 07.00 de kaldırdılar. Kaldığımız koşulları ve 300-400 m2 olan alanı bizlere yıkattırdılar. Ve Çarşamba günü saat 02.00 de bizleri kaldırdılar. Gidiyorsunuz dediler. Sabah 08.00 ancak hapishaneden çıkabildik. Bizi Ben Gurion havaalanına götürdüler. Burada bazı arkadaşlarımızı darp ettiler. Havaalanından uçağımıza gidene kadar bizi taciz etmeye devam ettiler. Uçağa bindikten sonra bizden sonra uçağa binen arkadaşlarımızı darp etmişlerdi. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
29/06/2010