

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki M. H. A.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım AV. ÖNDER GÜMÜŞ - 21252 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Mavi Marmara gemisiyle Antalya limanından Gazze ye doğru yola çıktık. Gemide yardım gönüllüleri olarak;yaşlılar kadın ve çocuklar da bulunuyordu. Ben de gemiye 18 yaşındaki kızımınla birlikte bindim. Kızımın da bu yolculuğa benimle birlikte gelmesine izin vermem de gemide sadece Gazze ye yardım malzemelerini olması ve oradaki her gönüllünün yardım için orada bulunmasıydı. Güney Kıbrıs açıklarına kadar ilerledikten sonra diğer gemilerin gelmesi için burada beklemeye başladık. Diğer gemilerinde gelmesiyle Gazze ye doğru tekrar hareket ettik. Gece olduğunda İsrail'in Mavi Marmara gemisine tacizlere başlaması üzerine canlı yayında bilgisi dünyaya duyuruldu. Ben de bu sırada kızımı bulup diğer bayan yardım gönüllüleriyle beraber onları güvenli olan alt kata indirdik. Sabah namazı sırasında geminin etrafı bir anda zodyaklarla ve uzaklarda gördüğümüz askeri savaş gemileriyle ve savaş helikopterleriyle sarıldı. Gemiye ses ve gaz bombaları atılmaya başlandı. Bu sırada aşağıya inerek kızımın güvenli olup olmadığına baktım. "Ben tekrar yukarı çıktım. Yukarı çıktığımda helikopterden halatla inerken gemiye düşen İsrail askerini gördüm. . Askerin adeta dizleri çözülmüş ve ağlıyordu. İsrail komandosunu doktora indirdim. Pansumanı yapılmaya başlandı. Askerin ise ağlaması ve gözündeki korkular devam ediyordu. Daha sonra bu şekilde düşüp yaralanan ikinci ve üçüncü asker geldi. onlara da gerekli tedavi uygulandı. Yarım saat sonra onlar da sakinleştiler.sonra İsrail askerlerince vurulup yaralanan gönüllülerin bulunduğu yere çıktım. Burada Bacağından yaralanmış bir yardım gönüllüsünü gördüm, içeri taşımak için dışarı çıktığımda omzumdan ve ayak bileğimden daha sonra plastik mermi olduğunu öğrendiğim mermilerin sıyrıldığını gördüm. Çünkü sürekli olarak İsrail askerleri ateşli silahlarla saldırıyorlardı.Yaralılara zamanında tıbbi müdahale yapılamadı çünkü bütün yaralılar bir anda gelmişti hepsi de ateşli silahlarla yaralandıkları için çok kan kayıpları olmuş ve gemi kan gölüne dönmüştü. Gönüllü doktorların yaralılara müdahale etmesi çok zordu ve kısıtlı miktarda tıbbi malzememiz vardı.Yaklaşık bir saat sürdüğünü tahmin ettiğim bu sürecin sonunda İsrail askerleri gemiyi kuşattılar sonra gemide anonslar başladı. Ölenler ve çok sayıda yaralı var teslim oluyoruz. Teslim olduktan sonra hepimizi öldürülen yolcuların naaşlarıyla ve yaralılarımızla birlikte orta kata topladılar.Yaralıları almaları için yapılan ısrarlara rağmen almadılar. Çok zaman sora almaya başladılar.Ellerimiz kelepçelenip güverteye çıkartıldık ve ıslak yerlere oturtulduk. helikopterler ise başımızdan hiç ayrılmadılar bizi hem ıslatıyor hem de psikolojik olarak baskı uyguluyorlardı. Biz alt güvertede ellerimiz kelepçeliyken yukarıdan yaralılar elleri kelepçeli olarak helikopterlere alınıyordu,Kelepçeler bir süre sonra sıkılmaya başladı ve çoğu gönüllünün omzuna kramp girmeye başladı. askerler ise istediklerinin kelepçesini gevşetiyordu. Bu şekilde bir kaç saat bekletildikten sonra içeri alındık, bu arada geminin her tarafının arandığını gördük. Her tarafta kameralar ve laptoplardan oluşan kırık dökük bir yığın bulunuyordu. bizi geminin içinde

saatlerce aç olarak ve tuvalet imkanımızı kısıtlı tutarak esir muamelesi gördük ve saatler süren bekleyişten sonra İsrail'e zorla götürüldük..Aşdot limanına ellerimiz kelepçeli olarak indirildik soyularak arandığımız zaman kelepçelerimiz çıkarıldı ve yanımıza ikişer tane asker verildi ve onlarla birlikte parmak izimizi aldılar fotoğraflarımızı çektiler pasaportlarımızı aldılar bunlar yapılırken birçok hakarete uğruyorduk bazı gönüllülerin dövüldüklerini gördüm. Sonra cezaevi araçlarıyla cezaevine götürüldük. Orada yaklaşık bir buçuk saat sorgulandım. Bana elimizde fotoğrafların var gemideki israil askerlerine müdahale ettiğini vurduğunu gördük dediler. Bense onları koruduğumu , helikopterden halatla inerken yaralandığımı ve pansumanlarımı yaptırdığımı söyledim uzun süren sorgudan sonra fotoğrafımı göstererek benim engel olduğum diğer bir gönüllünün ise israili askere müdahale etmeye çalıştığını göstererek o gönüllünün kim olduğunu sordular. Yüzünde gaz maskesi vardı gemideki insanlardan herhangi birinin olabileceğini ve 'siz öldürdünüz, herkesi engellemek mümkün değildi' dedim. Cezaevinden tekrar araçlarla hava alanına götürüldük Orada da pasaport işlemlerimiz için bekletildikten sonra pasaportlarımızı alarak uçaklara götürüldük.Eşyalarımız ise hala yoktu Türkiye ye geldikten sonra ise adli tıpta eşyalarımızın olduğunu öğrendik. Orada çantamı buldum fakat içindekilerin yarısı yoktu. Ayrıca para cüzdanımın sonradan gelmesine rağmen içinde bulunan 540 TL eksik çıktı.Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi. .

Hazır olan vekilden soruldu: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
19/07/2010