

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki M. A.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım Av. Burhan AKDOĞAN - 39339 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : 31 Mayıs 2010 günü Mavi Marmara gemisi ile Gazze'de bulunan insanlara insani yardım malzemeleri götürmek amacı ile Kıbrıs açıklarından uluslararası sulardan Gazze ye doğru yola çıktık. Gemimizde insani yardım malzemeleri dışında kesici, delici alet ve silah olarak adlandırılabilir hiçbir şey bulunmamaktaydı. Gemimizde bulunan insanlar insani yardım gönüllüleri idi. Yaşlılar, kadınlar, çocuklar, gazeteciler, milletvekilleri, Türk ve yabancı uyruklu insanlardan oluşuyordu. Gemimizin dışında yanımızda 5 adet daha insani yardım gemisi bulunmaktaydı. Akşam saat 22:30 sıralarında uluslararası sularda yol alan gemimize çıplak gözle görülür şekilde sağdan ve soldan 2 adet israil savaş gemisi takibe ve tacize başladı. Bu takip yaklaşık olarak 2 saat kadar devam etti ve sonra gemiler çıplak gözle görülür mesafeden ayrıldı. Sabah saat 04:30 sıralarında ben Mavi Marmara gemisinin kış üstü bölümünde açık güvertede idim. Gemimizin arka kısmından sağdan ve soldan yaklaşan askeri botlar ve gemiler, gemimize doğru yaklaştı. Aynı zamanda askeri helikopterler de üst tarafımıza yaklaştı. Biz bu esnada uluslararası sularda seyrediyorduk. İsrail kıyılarına yaklaşık olarak 75 mil uzakta idik. Bunu gemi kaptanları bize söyledi. Benim bulunduğum bölgeden israil savaş botlarından iki tanesi gemiye yaklaştı. Botlarda 15 e yakın israil askeri vardı. Askerlerin ellerinde silahları vardı. İsrail bot ve helikopterlerinden gemiye yoğun şekilde silahlı atış başladı. Aynı esnada bontan üzerimize doğru ses ve sis bombaları atılmaya başlandı. Bu olaylar sırasında silah sesleri hiç susmadan devam etti ve ses bombaları ve sis bombaları kesintisiz olarak israil botları ve gemileri tarafından bizlerin üzerine atılıyordu. Benim bulunduğum bölgeden üstü kapalı olduğu için üst kısım görüleliyordu ancak sestem anladığım kadarıyla helikopterler geminin tam üstünde uçuyorlardı. Birden silah sesleri çoğaldı adeta gemiye mermi yağdırıyorlardı. Sonra üst katta bulunan arkadaşlarımızdan haberler almaya başladık israil askerleri gerçek mermiler sıkıyorlar ve çok sayıda arkadaşımızı vurmuşlardı. Üst güvertede kan revan içindeydi insanlar.

Sağımda bulunan arkadaşım kafasından vurularak ve solumda bulunan arkadaşım kalbinin tam altından vurularak yere düştü.sis bombaları atıyorlar ses bombaları atıyorlar silahlarından üzerimize kurşun yağdırıyorlardı. Sonra bir arkadaşımız gemimizin israil askerleri tarafından kaptan köşkünün gasp edildiği haberini getirdi. Bizlerde yanımızda bulunan yaralılarla beraber içeriye girdik. Bu olay yaklaşık olarak 1 saat 30 dakika içerisinde oldu. İçeriye girdiğimde İsrail askerlerinin çok sayıda arkadaşımızı yaralandığının ve arkadaşlarımızdan bazılarının öldüğünün farkına vardım. Ben sağ tarafımda vurulan arkadaşımı içeriye taşıdım ve yarasını açıp baktım gerçek mermi yarasıydı. İlk müdahaleyi doktor arkadaşların elime verdiği bir tamponu yarasına bastırıp kanı durdurmaya çalışarak ben yaptım. İsrail askerlerinin kullandığı mermilerin vücuda girdikten sonra içeride patlayarak

tahrip gücünün yükseldiği idi. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar vardı. Benim hemen arka tarafımda bulunan bir yaralı müdahale edilemediği için yanımda can verdi. Herkes geminin 2. ve 3. odalarına toplanmıştı. Kapılar kapalıydı. Kapıların pencerelerinden israil askerleri tüfeklerini üzerlerimize doğrultmuş tüfeklerinde bulunan kırmızı ışıklar insanların üzerlerinde geziyordu. Yaralılarımızın tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardı Ancak 2 saat kadar sonra yaralılarımızı almaya başladılar. Bende bir yaralının sedyesini taşıyarak yaralıyı dışarıya doğru çıkarttım. israil askerleri bir koridor oluşturmuş ellerindeki silahları üzerimize tutuyorlardı yanlarında bulunan köpekleri üzerimize tutarak havlatıyorlar bize saldırtıyorlardı. Yaralıyı dışarıya çıkartırken birkaç asker ellerindeki tabancaları kafamıza dayadı ve o şekilde yaralılarımızı üst güverteye çıkartarak bıraktık. Bize hemen aşağıya inmemiz söylendi kafamıza dayalı olan silahlarla beraber aşağıya doğru indik. Orada askerler bir yerde toplanmışlardı ellerimizi başımızın üstüne koyarak askerlerin bulunduğu bölüme doğru götürüldük. Tüfeklerinin namlularıyla itiyorlar gitmemiz gereken yere doğru götürüyorlardı. Sonra 5 kişilik bir asker grubunun içerisine aldılar beni. Aramaya başladılar . Cüzdanımı aramak istediler ben müsaade etmedim sonra zorla cüzdanımı aradılar. Arama bittikten sonra ellerimi arkadan plastik kelepçeyle sımsıkı bağladılar. Kelepçeyi o kadar sıkıdılar ki parmaklarım uyuşmuştu. Sonra ite kaka üst güverteye çıkardılar bu esnada köpeklerini üzerime tutuyorlar silah namlularıyla itiyorlardı. Üst güverteye çıktığımda benden önce tutuklanan arkadaşlarımı gördüm başlarında silahlarını kendilerine doğrultmuş askerler vardı. Yerde diz üstü oturuyorlardı. Beni de yere oturtular. Aşağıda bulunan arkadaşlarımızda yanımıza geliyorlardı. O kadar sıkışık bir şekilde diz üstünde oturtmuşlardı ki bizi bir müddet sonra dizlerimi hissetmemeye başladım. Elimdeki kelepçe elimi aşırı sıkıyordu askere belirtmeme rağmen hiçbir gevşetme yapmadılar. Bulduğumuz güverte tıka basa dolmuştu. Etrafımızda uçan helikopterler üstümüzde uçmaya başladı o kadar kuvvetli rüzgar esiyordu ki yan tarafımızda bulunan 4 kişilik bank kafamıza uçtu biz köşede bulunan arkadaşlar göğsümüzle önden kelepçelenmiş arkadaşlar elleri ile zor durdurduk. Güvertede çok kuvvetli rüzgar esiyordu helikopter her gelişinde üzerimizde askıda kalıyor ve o rüzgarın etkisiyle bizler sağa sola savruluyor aşırı derecede üşüyorduk. Arkadaşlarımızdan tuvaleti gelenler oldu askerlere söylediler ancak tuvalete çok az kişiye müsaade ettiler ve götürdüler. Benimde aşırı derecede tuvaletim gelmişti ama tuvalete gitmeme izin vermediler. Bir ara elimdeki kelepçeyi zorlayarak gevşettim. Sonra bunu gören bir asker geldi ve tüfeğinin namlusuyla beni iterek kaldırdı elimdeki kelepçeyi çok fazla sıkı ve yerime gittim. Bir ara yeşil üniformalı askerler gitti ve mavi üniformalı askerler geldi. Çok susamıştım ancak su içemiyordum. Açık güvertede epey bir zaman bekledim gemi hareket etmeye başladı nereye olduğunu bilmediğimiz bir yere doğru götürüyorlardı bizleri. Güvertede 5-6 saat boyunca beklettiler. Sonra ayağa kaldırdılar ve iç güverteye almaya başladılar herkesi aynı muamele devam ediyordu silahlar yine üzerimize doğrultulmuştu.

inince askerler sağda ve solda bulunan yerlere doğru götürüyorlardı herkesi. Aşağı inince bayanların oturtulduğu kısma doğru gittik ve bir yere oturduk. Bütün eşyalarımızı karıştırmışlardı her şey alt üst edilmiş valizlerimiz çantalarımız bütün eşyalarımız darmadağın edilmişti. Ben çok uzun zamandır tuvalete gitmediğim için tekrar askerlerden birine söyledim. Umursamadı tekrar söyledim tekrar söyledim ayağa kalktım ve askere doğru gittim bu sefer bir asker çağırdı ve tuvalete doğru götürdü o asker beni. Tuvalete girerken ellerimi çözün dedim baktım çözümüyor ısrar ettim zorladım ve çözdürdüm kelepçeyi. İhtiyacımı giderdikten sonra tekrar ellerimi kelepçelediler ve yerime geçtim. İçerisi çok sıcaktı havalandırmaları çalıştırmamışlardı kapıların önü asker doluydu ve içerisi çok havasızdı. Yabancı uyruklu bir bayan insani yardım gönüllüsü su dağıtıyordu bizim bulunduğumuz bölüme dağıtıttıktan sonra diğer bölüme geçmek istedi israil askeri izin vermedi. İsrar etti yine izin vermedi bir ara bayanı iter gibi oldu biz tepki gösterdik askere bu sefer geri adım attı .Askerler sürekli ingilizce "oturun oturun" diye bağırıp duruyorlardı. Gemi neresi olduğunu bilmediğimiz bir

limana yanaştı. Teker teker insanları gemiden çıkartıyorlardı. Gemiden çıkartılırken tekrar üstümü aradılar. Aynı şekilde askerler silahlarını kafama doğrultmuştu geminin çıkış kapısına yaklaşınca ellerimdeki kelepçeleri açtılar. İskeleden yukarıya çıktım hava kararmıştı. Beyaz çadırlar vardı limanda. 2 asker durdurdu benim. Fotoğraflarım çekildi. Sonra 2 kişi geldi sivil giyimli kollarıma girdiler. Çadırlara doğru gitmeye başladık. Çadırda hemen aradılar üstümü kemerimi çıkarttım ayakkabılarımı çıkarttım cüzdanımı çıkarttım saatimi yüzüğümü beni ve tüm eşyalarımı x raydan geçirdiler. Sonra küçük odalardan muayehaneler yaptılar Ben gemide sıcaktan ve soğuktan dolayı kötü üşütmüştüm ve öksürüyordum. Doktor bir şeyler yaptı ben iyiyim dedim oradan çıktık. Kollarıma girmiş olan sivillerden bir tanesi elinde bulunan ve bana ait olan cüzdanımı karıştırıyordu gizli bir şekilde cüzdanımda şahsi param vardı cüzdanımı vermesini işaret ettim vermedi sonra zorlayarak elinden aldım cüzdanı. Sonra masaların olduğu bölüme doğru götürdüler bir masaya oturdum. Karşımda bir kadın, sol tarafımda bileğinde mavi bir bant takılı olan biri vardı. Kadın bir şeyler söyledi adam tercüme etti Türkçeye. Hatırladığım kadarıyla israil karasularına izinsiz girdiğinizi biliyor musunuz dedi bende biz israil karasularına girmedik İsrail askerleri tarafından zorla buraya getirdiniz dedim. Tekrar bir masaya götürdüler benimle ilgili bir dosya oluşturdular tekrar fotoğraflarımı çektiler. Sonra başka bir masaya gittik fotoğraflarım çekildi parmak izim alındı sonra bir yere götürdüler oturdum. Polis gibi biri geldi yanıma kaldırdı çadırların dışarısında bir çadıra götürdü beni arayacaktı vazgeçti sonra tekrar az evvelki oturduğum yere götürdü az sonra tekrar aynı kişi geldi aynı yere gittik ve aradı beni. Beni cezaevi aracına bindirerek cezaevine götürdüler. 4 tane koltuk vardı ilk binen bendim daracık ufak bir yerdi. Sonra 1 i Türk 2 si Cezayirli 3 kişi daha geldi kapıyı kapattılar. Az sonra araba çalıştı hemen kabinin üst tarafında iki tane havalandırma gözü vardı klimayı açtı ve oradan içeriye soğuk hava gelmeye başladı oldukça hızlı ve soğuk bir şekilde. Üzerimizde yazlık tişörtlerimiz olduğu için çok üşüdük tam 1 saat 20 dakika bu soğuk yerde durduk sonra klima kapandı 10 dakika sonra bizi hapishaneye getirdiler. Grup grup ayırdılar ve koğuşların olduğu bölüme geçtik. Bize çorap, tişört, plastik kaşık, tabldot, diş macunu ve fırça verdiler. Sonra kendimiz koğuş seçtik ve aşırı yorgun olduğumuz için uyumak istedik. Koğuşların kapılarını otomatik olarak kilitediler. Biz uyurken gardiyanlar geliyor kapılara vuruyor bağırıp bizi uyandırmaya çalışıyorlardı Cezaevinde toplam 3 gece 2 gün kaldım. Son gece saat 23:00 gibi gardiyan geldi ve gidiyorsunuz dedi. Hepimiz avluya toplandık limanda bizden topladıkları pasaportlarımız onların bizim için hazırladığı dosyalarla beraber grup grup geliyordu adı okunanlar dışarı çıktılar. bir yerlere götürülüyorlardı ancak biz nereye götürüldüğünü bilmiyorduk.

Sabah 05:00 te benim adım okundu gerimizde çok az kişi kaldı ve çıktık site çıkışında tekrar kapalı bir odaya aldılar bizi bir süre orada bekledik sonra otobüse binerek havaalanına doğru yola çıktık. Havaalanına 2 saate yakın bir zamanda ulaştık. Askerlerle doluydu bizi oluşturdukları koridordan bir bekleme yerine götürdüler. Burada bir süre bekledik sonra pasaportlarımızdan isimlerimizi okumaya başladılar. Bir belge vardı zorla imzalatmaya çalıştılar bazılarımız zorla imzaladı bazılarımız bir cümle ekleyip imzaladı. Pasaportumu aldım gişe işlemleri yapıldı xraydan geçtim bütün eşyalarım ve ben uçağa binilecek olan bekleme yerinde ne zamandır haber alamadığım arkadaşlarımla beraber beklemeye başladık. Uçağa binmemiz söylendi bizde herkes gelmeden binmeyeceğiz dedik orda bazı kişileri bırakarak uçağa binmek için tekrar otobüse bindik Otobüs hareket etti uçağa bindik bu sırada saat 11:00 di. Gece saat 01:30 gibi uçağımız hareket etti ve İstanbula dönüş yaptık. İstanbula geldiğimizde havaalanından direk adli tıba götürüldük. Adli tıba gerekli muayeneler yapıldı. Gemide kalan eşyalarımız geriye gelmişti darmadağındı 2 tane çantam vardı. Çantalarımı buldum ancak 1 tanesinin içerisinde hiçbir şeyim yoktu. Çanta bomboştu. Çantamın içerisinde kitaplarım, tulum, şahsi giysiler, notebook, 3000 euro, 2000 dolar ve şahsi eşyalarım vardı. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
30/06/2010