

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki İ. Y.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım Av. KAYA KARTAL- 34541 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : 24/06/2010 tarihinde vermiş olduğum şikayet dilekçesi bana aittir. aynen tekrar ediyorum. Ben Filistin'e insani yardım götürün Gazze gemisinde idim. Gemide kuru yük vardı. Mavi Marmara gemisi önümde idi. Olay tarihinde açık denizde saat 04:30 sıralarında İsrail kuvvetlerince yapılan operasyonla Mavi Marmara gemisine İsrail askerleri hücum botları ve helikopterleri ile ateş açıldı. Gemiye ses ve gaz bombaları atıldı. Daha sonra gemiden ölü ve yaralı olduğu anonsları yapıldı. Gemi saldırıya uğradıktan sonra bulunduğu yerden daha açığa, İsrail kıyılarından daha uzağa doğru yönelmeye başladı. Mavi Marmara dan sonra bize de anons yapıldı. Gemileri durdurmamızı söylediler. Durdurun yoksa ateş açılacak ikazı yapıldı. Güverteye çıkıp beklememizi istediler. Gazze gemisinde personel haricinde biz 5 kişiydik. Güvertede yaklaşık olarak 2 saate yakın bekledik. Gemi bulunduğumuz açık denizden Aşdot limanına 7-8 saat sonra sefer yaparak ulaştı. Limana indikten sonra beni çadıra götürdüler. Orada beni sorguya çektiler. bana bir belge verdiler ve bunu imzalamamı söylediler. Bende imzaladım. Belge hem İbranice hem de Türkçe idi. İkisini de imzaladım. Ben bir kaç yerden daha geçirilerek sorgulandım. her sorgudan önce üstüm arandı. Çadırlarda sorgulanırken her seferinde farklı bir tercüman gönderildi. Tercüman bana "konuş, kendini kurtar, kendini sıkıntıya sokma, konuş" dediler. Daha sonra beni bir cezaevi aracına bindirerek cezaevine götürdüler. 1,5 güne yakın cezaevinde kaldım. Cezaevinde iken bana sorgu yapılmadı. Daha sonra bizi alarak hava alanına getirdiler. Hava alanında bana karşı herhangi bir kötü muamele yapılmadı. Fakat genel olarak aşağılayıcı bir üslup takındılar. İlk gemiye inip çadıra geldiğimde benim fotoğrafım çekilip parmak izim alındı. Ayrıca cep telefonum , 5 adet İHH tarafından iletişim için aldığım telsiz , 2 adet uydu telefonu, montum alındı. Ancak bana iade edilmedi.

Telefonum alındı. Türkiye'ye geldikten sonra tekrar aynı numarayı Alarak telefonumu görüşmeye açtım. Gelen mesajlara baktığımda 972 52427678 nolu telefonda bana ingilizce "**I will fuck your mother...You are ape** " mesajının geldiğini öğrendim. Mesajda bana hakaret edilmektedir. Bunun bu şekilde tutanağa geçirilmesini talep ediyorum. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı. 24/06/2010