

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki F. S.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : Antalya limanından Mavi Marmara gemisiyle Gazze'ye doğru yola çıktık. Amacımız Gazze halkına tıbbi malzeme, inşaat malzemesi ve yiyecek gibi malzemeleri ulaştırmaktı. Gemimizde Altı yüz kişi kadar idik. Topluluğumuzda her yaştan kadın, erkek ve hatta çocuk bulunmaktaydı. Gemimizde altmış civarında gazeteci ve bir o kadar da parlamenter ve üç dine mensup dini liderler bulunmaktaydı. Gemimiz Antalya'dan Kıbrıs açıklarına doğru hareket etti. Kıbrıs açıklarında diğer gelecek gemileri beklemeye başladık. Gelen beş gemi ile birlikte sayımız altı gemi olmuştu. Mısır Devletine doğru yola çıktık. Amacımız oradan Gazze'ye gitmekti. 30 Mayıs akşamı saat 21:00 sularında çevremizde İsrail savaş gemileri belirlemeye başlamıştı. İlk etapta dört savaş gemisi, ikisi sağımızda ve ikisi solumuzdaydı. Yine 2 helikopter de üstümüzde bir sağa bir sola doğru yüksekte uçuşlar yapmaya başlamıştı. İnsanlar eşleri Kendimizi koruma içgüdüğü ile ilk önce can yeleklerimizi giymiştik. Saat 00:00 civarında savaş gemileri iyice yaklaşmaya başlamışlardı. 75-80 mil açıkta, uluslar rası sularda idik. Sabah saat 04:30 sıralarında 16 adet zodyak bot bize doğru hareket etmeye başladı. "Zodyak botlar geliyor!" şeklinde bağırışmalar başlamıştı. Zodyak bot gemiye yanaşmadan biraz daha açıkta olan bottan gemimize gaz bombaları atılmaya başlanmıştı. Büyük gürültü çıkaran, bombalarda atılmaya başlanmıştı. Sonradan bu bombaların ses bombası olduğunu öğrendik. Gemimize sol taraftan yanaşan bottan ateş edilmeye başlandı. Bu arada çevremizdeki savaş gemisi sayısı 5 olmuştu. Birde denizaltı görünmüştü. Bir helikopter üzerimizde belirdi. Gemimizin üst tarafından 15-20 metre civarında hareketsiz durmaya başlamıştı. Ben o esnada geminin orta kısmında, helikopter hizasındaydım. İndirme yapılacak olan kısmında 2 kat alt tarafındaydım. Oraya çıkacak merdiv align=centerenlerin tam yanındaydım. Helikopteri çok net gören bir yerdeydim. Helikopterin sağ kapısı açıldı. Kalınca bir halatı aşağıya doğru saldılar. Bu esnada 16 zodyak bot etrafımızı çok yakın vaziyette sarmışlardı. Helikopterdeki halattan askerler ellerinde otomatik silahlarla aşağıya doğru inmeye başladılar. Helikopterdekiler ve aşağıya inen askerler ateş ederek gemiye inmeye başlamışlardı. Bu esnada çevredeki zodyaklardaki yaklaşık 200 kişi gemiye rastgele ateş etmeye ve bombalar atmaya başladı. Helikopterden ve zodyaklardan gemimizin her bölgesine ateş edildi,, göz yaşartıcı -ses bombaları atıldı. Helikopterden, ilk etapta 6 İsrail askerinin indiğini gördüm. Yukarıdan çok fazla silah sesi gelmeye başlamıştı. Kenara yaklaşan bir İsrail askeri, elindeki silah ile sağa sola ateş ederken gözüktü. Buarada üst katlarda yaralı ve ölümler vaddi. Üst taraftan onlarca yaralı arkadaşımız alt kata doğru indirildiler. bir helikopter daha üzerimize geldi. Geminin üzerinde bekliyordu. 20 metre kadar üstümüzdeydi. Alt tarafında 2 tane büyük bomba vardı. Biraz daha alçalmaya başladı. Korkunç bir rüzgâr oluşturmuştu. Gemideki eşyalar sağa sola uçuyordu. Helikopterin her iki kapısından bir kalın halat, bir çelik halat salmışlardı. Helikopter 3-4 metre

kadar yükseklikteydi. Helikopterin her iki kapısından arkadaşlarımızın üzerine ateş edilmeye başlandı. Ben o esnada helikopterin hizasında bir alt kattaydım. Bu mermi yağdırma işleminde bir sürü arkadaşımız yaralandı. Yaralılar alt kata indirilmeye başlandı. 15-20 kadar İsrail askerini gemimize indirmişlerdi. Hemen onun peşinden bir helikopter daha gelmişti. 20-25 civarında İsrail askerini de o indirmişti. Çatı katta 45-50 civarında İsrail askeri olmuştu. Helikopterden çatı katındaki askerler ve zodyaklar olmak üzere 3 ateş arasında kalmıştık. Bir ara geminin arka kısmı orta katta idim. ölen Cevdet KILIÇLAR arkadaşımız orada fotoğraf çekiyordu. Bende o esnada yukarıya doğru çıkmaya çalışıyordum. Cevdet'in vurulduğunu gördüm. Ben ondan 2-3 basamak kadar altındaydım. Sanırım onu vuran askeri bana da nişan alamaya çalışıyordu. Bir anda gözümde lazeri hissettim. Kendimi yere doğru attım. Bana ateş etti mi etmedi mi bilmiyorum. Yaklaşık 20 metre kadar uzağımda geminin çatı katındaydı. Arkadaşlar Cevdet'i alıp, alt kata doğru taşımaya başladılar. Sonra öldürüldüğünü alt kata indiğimde gördüm. Cevdet'in vurulmasından sonra arkadaşlar beyaz renkli gömlek ve atletlerini salladılar. O esnada biz geminin içine doğru hareket etmeye başlamıştık. Beyaz bayrağa rağmen İsrail askerleri, ateşe devam ediyorlardı. Birkaç arkadaşımın yanımda yaralandığını gördüm. Geminin içine girince olayın asıl vahametini gördüm. İlk etapta 3 ölü vardı. 30 un üzerinde de yaralı. Durmadan yaralı gelmeye devam ediyordu. Bende yaralı arkadaşlarımıza yardım etmeye başlamıştım. İ. A. arkadaşımız sol tarafından yaralanmıştı. Durumu ağırdı. Kolunda da mermi vardı. Ona müdahale etmeye çalışıyordum. Doktor ilk pansumanı yapmıştı. Sonradan öğrendiğim, Ankara'da dalağını aldıklarıydı. Takriben yukarıdaki saldırı 1 saat 20 dakika kadar sürmüştü. Yaralı sayımız her geçen dakika artıyordu. Oysa anons yapılmış, Beyaz bayrak çekilmiş, herkes geminin içine doğru girmeye çalışıyordu. Yinede İsrail askerleri içeriye doğru giren arkadaşlarımıza kurşun yağdırmaya devam ediyorlardı. 1 ölüm haberi daha geldi. Çetin TOPÇUOĞLU'nun öldüğünü duydum. 1. Ve 2. Salonun kafe bölümünün önünde, yerde yatan 4 ölü vardı. Yaralılarımız 3. Salonda kurulan revir bölümünde, tedavi edilmekte, her taraf kanlar içerisindeydi. O arada tedavi ile ilgilenen doktorun elleri havadaydı. Doktora bir anda kurşun yağdırmaya başlandı. Doktor yaralı bir şekilde içeri alındı. O esnada Geminin Çarkçıbaşının eşi, kaptan köşkünden aşağıya geldi. Oradaki İsrail askerlerinin elinde rehin vaziyette idi. Gemide bulunan 1,5 yaşındaki çocuğunun ilaç mamasını almak için alt kata gelmişti. Ama çocuğu, İsrail askerleri göndermemişti. Elim kelepçe ile bağlandı. İmdat arkadaşım yaralandı. Bir sedye bulup, 5 kişiyle onu taşıyıp tedaviye götürdük. Saat 8-08:30 civarıydı. Geminin güvertesinde diz üstü oturmamızı söylediler. Gemi hareket etmiyordu. Arkadaşlarımız bir bir teslim oluyor, elleri bağlanıyor, yanımıza getiriliyordu. Ben teslim olan ilk 100 kişi arasındaydım. Yaralı arkadaşlarımız, geminin çatı katına çıkarılıyorlardı. Oraya bir helikopter geliyor, Bir kaçını alıyor ve gidiyordu. Yaralı arkadaşlarımızı saatlerce güneşin altında beklettiler. Helikopterin her gidiş gelişinde, denizden üzerimize tuzlu atıyordu Saatlerce bu şekilde devam etti. Su , yeme ve tuvalet ihtiyaçlarımı İsrail askerlerine ilettim ve kabul etmediler. İsrail askerleri ve köpekleri gemiyi didik didik aramaya başlamışlardı. Alt katlardan bomba sesleri geliyordu. Saatlerce üst katta güneşin altında aç ve susuz bekletildikten sonra, alt katlardaki salonlara inmeye başladık. Salonlara inerken valizlerimizi gördük. Valizlerimiz ters düz edilmiş. Nerdeyse tavana kadar elbise ve eşyalarımızdan oluşan tepecikler oluşmuştu. Gemideki salonlarda, ellerimiz bağlı şekilde bir yere oturtulduk. Tek sıra halinde gemiden çıkarıldık. Üzerimdeki nakit parayı almak için beni kuytu bir kenara çektiler. Ben parayı tutarak vermedim. Üzerimi çıkartmamı söylediler. Soyundum. İç çamaşırıyla kaldım. Tekrar üzerimi dedektörle aradılar. Üzerimi ondan sonra giydim. Bir masaya oturtuldum. Çevrede onlarca İsrail askeri vardı. Karşıdaki İsraili sivil vaziyette bana İbranice sorular soruyordu. Bir tercüman tercüme ediyordu. İfade esnasından fotoğrafım çekildi. İfadeye gelirken de, kameraya çekiyorlardı. İfade aldıkları çadırın her tarafında güvenlik kameraları vardı. Beni çadırda sorguya aldılar. Elime 3 sayfa İbranice kâğıt uzatıp imzalamamı istediler. Ne yazdığı

belli değildi. Eğer imzalarsam 72 saat içinde eve gideceğim söylendi. Ben yine imzalamayacağımı söyledim. Bana eve gitmek istemiyor musun, çocuklarını özlemedin mi, eğer imzalarsan eve gideceksin dediler. Ben yinede imzalamadım. Tekrar çadırın kuytu bir köşesine getirdiler. Tekrar soyundurdular. Üzerimi tekrar aradılar. Pasaportumu oradaki masanın üzerine bırakmamı söylediler. Bıraktım ve tekrar üzerimdeki parayı, masanın üzerinden almak istediler. Ben elimi paranın üstüne koyup, kapattım. O esnada bir sivil pasaportumu alıp gitti. Bir daha pasaportumu alamadım. O kadar tercümana ısrarına rağmen, vermediler. Havalimanında vereceklerini söylediler. Hapishane aracına bindirildim. Araç hızlı giderken, korkutmak için, durmadan ani firene basıyorlardı. Önümüzü göremiyorduk ama yan camdan ayağa kalkınca görüntü alabiliyorduk. Sabahın o saatlerinde yol bomboştu. **1 saat** kadar sonra bir hapishaneye geldik. İçeriye, koşularımıza girdik. bir süre sonra Hapishaneye Türk konsolosluğu başkâtibi geldi. Bize en kısa sürede çıkarılacağımızı söyledi. Hükümetimizin çok büyük bir gayret gösterdiğini söyledi. Bize telefon ettirmedikleri için koşutaki arkadaşlarla telefon numaralarımızı başkâtibe verdik. Ailelerimize ulaşmasını istedik. Tamam demesine rağmen aramamıştı. 3 Haziran sabaha karşı görevliler koşuğumuza gelerek her defasında 3-5 kişi olmak üzere arkadaşlarımızı götürüyorlardı. Bize söylenen havalimanına doğru gidildiği yönündeydi. Ben hapishaneden saat 15:00 civarında çıkartıldım. Yolcu otobüslerine bindirilip 2 otobüs içerisinde askerler olduğu halde havalimanına hareket ettik. Hapishane çıkış kapısında gazeteciler otobüslerin fotoğraflarını çekiyordu. Biraz ilerde İsrail vatandaşları bizlere küfürler ediyordu. Havalimanına gittiğimiz süreçte, 1-2 saatlik mesafede yanlarından geçtiğimiz sivil insanlar, bizlere küfür ederek, cinsel organlarını gösteriyorlardı. Havalimanına kadar araçlarla bizi takip ettiler. Havalimanının apron kısmındaki kapıya geldik. Otobüsün içinde beklerken, biraz ilerimizde 2 otobüs vardı. İçinde 4-6 yaşları arasında çocuklar bulunuyordu. O çocuklara bizleri gösteriyorlardı. Havaalanında pasaport işlemleri yapılacağı yere teker teker götürüyorlardı. Bizden önceki arkadaşlara kötü davranıldığını her alanda kavga edildiğini, arkadaşlarımızın dövüldüğünü bizden önce içeri giren, arkadaşlarımız söyledi. Bir yerde Pasaport işlemleri 20 kişi civarında arkadaşla bekletilirken bizden önce gelen Yunanlı arkadaş, 10-15 civarında İsraili askerın saldırdığını gördüm. Adamı yerlerde sürüklüyorlar, tekmeliyorlardı. Beni pasaport işlemim için çağırdılar. bir kâğıt imzalamamı istediler. İsrail sınırlarına İsrail askerleri tarafından silah zoruyla, zorla getirildiğimiz ibaresini yazarak, zoraki bir imza attım. Bana uçağa doğru gitmem yönünde işaret edildi. Bende pasaportumu istedim. Valizimde olabileceğini söylediler. İfade esnasında sivil İsrail memurlarının, pasaportumu aldığını ve onu istediğimi söyledim. Onlar ısrarla pasaportumun onlarda olmadığını söylediler. Bende pasaportumun verilmemesi durumunda uçağa binmeyeceğimi söyledim. Ve yerime oturdum. 1 saat kadar sonra, pasaportumu getirdiler. Bu seferde daha önce almış oldukları kimliğimi vermediler. Kollarımdaki 2 İsrail askeriyile pasaport kontrol noktasına gittim. Çıkış işlemim yapıldı. Tekrar aramadan geçirildim. Bunun için beni tamamen soyundurdular. Parayı ve eşyalarımı bırakıp biraz ileriye doğru hareket etmemi söylediler. Ben parayı bırakmayacağımı söyledim. Bu sefer parayı alıp, kuytu bir köşede saymak istediler. Ben kabul etmedim. Bu sefer beni bir odaya getirip, üzerimi tekrar soyunmamı söylediler. Çıplak üzerimi dedektörle aradılar. Üzerimi giyindim, yerde duran pasaportumu ve cüzdanımı almak için eğildiğimde, eşyalarımın ellemememi söylediler. Parayı alarak dışarıya çıktım. Pasaportum ve cüzdanım orda kaldı. Dışarıda üstümü tekrar dedektörle aradılar. Pasaportumla cüzdanıma bana vererek, uçağa gitmemi söylediler. Uçağa binecek son arkadaşlarımızı bekliyorduk. Saatler sonra küçük bir grup geldi. Her biri darp edilmişti. Muhammet Zengin adlı arkadaşımın dişi kırılmıştı. Abdüllatif arkadaşımın başında ödem oluşmuştu. Her tarafı darp edilmişti. Denizlili bir arkadaşımız vardı. Oda çok fena hırpalanmıştı. Bu olaylar uluslararası Tel Aviv havalimanında İsrail askerleri tarafından yapılmıştı. 4 Haziran sabahının ilk saatlerinde 3 uçak

olarak Türkiye'ye geldik.Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
30/06/2010