

T.C.
İSTANBUL
7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO : 2012/264 Esas
DURUŞMA TARİHİ : 12/03/2015

BAŞKAN :
ÜYE :
ÜYE :
CUMHURİYET
SAVCISI :
KATİP :

Belirli gün ve saatte celse açıldı.
Sanık müdafii av. A. P.,
Katılan vekilleri ... ile mağdurlardan ... geldiler.
Tercüman İslam Özkan'ın da hazır olduğu anlaşıldı.
Açık duruşmaya devam olundu.

Mağdurların dünki celsede alınan kimlikleri tahtında yine dünki celsede kimliği ve yemini yaptırılan mağdurların tercüman marifetiyle beyanlarının tespitine geçildi.

Mağdurlara tercüman marifetiyle CMK 234 maddesindeki yasal hakları hatırlatıldı.

MAĞDUR L. H. TERCÜMAN MARİFETİYLE ALINAN BEYANINDA:Mavi Marmara gemisinde bulunmaktaydım olayın olduğu sırada, sabah namazı esnasında olaylar meydana geldi, birden bire mermi sesleri ve çığlıklar yani bağırma sesleri duymaya başladık, namaz kıldığımız yerden olay yerine gittiğimizde seslere doğru yaklaştığımızda hızlı botların süratle gemiye yaklaştığını görük, fakat gemiye yaklaşmalarına rağmen tırmanamadılar, güverteye çıkamadılar, ancak helikopterler geldikten sonra gemiye çıkarma yapmayı başardılar, her yöndün mermiler yağıyordu, biz geminin ön sağ tarafında idik, helikopterler ile beraber komandolar inmeye başlayınca dört bir yandan mermiler yağmaya başladı, biz Fas ve Cezayir delegeleri bir aradaydık, Cezayirli bir arkadaşımızın gözünden yaralanarak yere düştüğünü bizzat kendim gördüm, önemli bir noktada gemideki yetkililerle çok toplantılar yaptık her defasında bize söylenen kışkırtıcı ve karşı tarafı tahrik edici hareket ve tasarruflardan kaçınma yönündeydi, bizden ısrarla bunu istediler ve olayın meydana geldiği sırada da aynı şeyi bizden talep ettiler, zira biz uluslararası sulardaydık ve normal şartlar altında İsrail askerlerinin ya da saldırıda bulunan askerlerinin bize normalde saldırıda bulunmaya yetkileri yoktu, dolayısı ile onların eline bir koz verme, onların eline mazeret vermekten kaçınmamız ısrarla bizden talep edildi, bize saldıranın İsraili ordusu değil korsanlar olduklarını düşünüyorum, çünkü uluslararası sularda ancak ve ancak korsanlar bize saldırabilirdi, bizden hiçbir şekilde kışkırtıcı bir hareket yada kışkırtıcı bir yaklaşım söz konusu olmadı, buna rağmen bize saldırdılar, sürekli sorulan sorulardan bir tanesi de şu, çatışma oldumu, askerlere karşı bir direniş sergilendi mi, diye soruyorlar, ben size soruyorum sizin evinize girse hırsız, ya da yağmacılar, ya da mütecavüzcüler siz evinize girildiğinde sesinizi yükseltmenizden daha tabii daha doğal ne olabilir, sesinizi yükselttiniz diye bu bir kışkırtıcı bir hareket olarak veya barışçıl bir şekilde bir direniş gösterdiğinizde evinizi teslim etmemeye çalıştığınızda bu bir kışkırtıcı tavır olarak görülebilirmi, tabii görülemez, bir de şu çok önemli bir nokta rehin alınan orada geçici olarak tutulan İsrail askerinin silahı da elinden alınmıştı, kimseye zarar vermesin diye, elinden silah alınan yani bu alınan silahla herhangi bir yere ateş açılmış mı yada herhangi bir İsrail askerinin silahla yaralandığını, yada herhangi bir askere mermi isabet ettiğini görüyormuyuz, ya da duydukmu, bununla ilgili herhangi bir kanıt varmı, demek ki hem bu tutulan İsrail askerinin saldırıya maruz kalmaması hem de başka İsrail askerine saldırının olmaması, buradaki insanların

ne kadar barışçıl amaçlarla orada olduklarını göstermektedir, sabah 7 de bizi aldılar, üzerimizdeki her şeyi aldılar, hiçbir şeyi bize iade etmediler, 2 cep telefonu, 1 kamera, 1 fotoğraf makinası, 1 laptop, bir de çanta, bizi daha sonra güverteye çıkarttılar ellerimizi bağladılar, sabah 7'den gece saat 3'e kadar beklettiler, hiçbir insani ihtiyaçlarımızı karşılamamıza izin vermediler, limana ulaştık, limana götürülür götürülmez Ashdota, soruşturma başlattılar, tahkikat başlattılar, 5 farklı ekip vardı, yani istihbara, iç istihbarat, dış istihbarat, farklı devlet aygıtları, İsrail devletinin aygıtları, her seferinde bu 5 farklı ekip biz 5 kere 5 farklı defa sorguladılar, her seferinde de bizim elbiselerimizi çıkarmamızı istediler, bu bizim için kabul edilemez bir şeydi ve bunu bize tahkir amaçlı yada bizi zor durumda bırakmak için yaptıklarını söyleyebilirim, bize söylene şuydu, gayrimeşru bir şekilde daha doğrusu gayri kanuni bir şekilde İsraille girmemiz nedeniyle bize bir kağıt imzalamamızı istediler, bu kağıtta bizim kanunsuz bir şekilde İsraille girdiğimiz yazıyordu, bunu imzalamamızı istediler, bize şunu söylediler, siz ihtiyati hapis ya da idari hapis ne demek biliyormusunuz dediler, biz hayır bilmiyoruz dedi, 1 sene boyunca cezaevinde kalırsınız, hiç bir şekilde de savcının karşısına çıkarılmazsınız, ya da kanuni muameleye tabi tutulmazsınız dediler, küçük bir hususu daha eklemek istiyorum, cezaevine girdikten sonra yapılan iki önemli bir şey vardı, birincisi psikolojik olarak mahkumları, rehinelere çökertmek için her 20 dakikada bir cezaevindekiler uyumasın diye hep yüksek sesle bağırıyorlardı veya alarm sesi çalıyorlardı, bunu her 20 dakikada bir tekrarlıyorlardı, bir süre sonrada ellerindeki listelerden tek tek isimlerle mahkumları çağırmaya başladılar, bunları çağırıyorlardı hapishaneden çıkartıyorlardı, nereye götürdüklerini bilmiyorduk, biz bunları götürüyoruz, siz de İsrailde kalacaksınız yani diğer cezaevinde kalanlara, biz bunları götürüyoruz, bunları serbest bırakıyoruz, siz burada kalacaksınız diyorlardı, dedi.

Soruldu: Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum dedi.

Bir kısım müdahil vekili av. Y. Ş.'nin talebiyle soruldu: Kestirmek çok zordu birincisi müthiş bir şekilde gaz bombaları, göz yaşartıcı bombalar, ses bombaları, kaotik bir ortamdan bahsediyorum, her şey karmakarışıktı, her yerden mermi geliyordu, dolayısı ile böylesine bir kaos ortamından mermilerin tam nereden geldiklerini kestirmek zordu, inan askerlerden ve helikopterlerden de ateş açılıyordu, da etrafımızı kuşatan botlardan da ateş açılıyordu, Cezayirli kişinin gözüne isabet eden merminin nereden geldiğini görmedik, zaten çok karmaşık bir ortamdı, yere düştüğünü gördüm ve gözünden kanlar aktığını gördüm, zaten daha sonra gözünü de kaybetti, benim bu silahların alındığını nereden çıkartıyorum, çünkü gördüğüm bütün İsrail askerleri silahlıydı, ikisi müstesna, aşağı indirilen İsrail askerleri içerisinde, 2 İsrail askeri silahsızdı, bunların niçin silahsız olduklarını merak ettim arkadaşlara sordum, onlarda ellerinden silahın alındığını ve kimseye zarar vermesin diye bu silahların alındığını söylediler, silahların ne olduğunu bilmiyorum, daha sonra kendilerine iade edildi mi edilmedi mi, bilmiyorum, ama hiçbir şekilde bir olayın olmaması, İsrail askerlerinin mermilerle yaralanmamış olmaları, bunun tamamen barışçıl amaçlı ve kendilerini oradaki aktivistlerin kendilerini koruma amaçlı olduklarını gösteriyor dedi.

Bir kısım müdahil vekili av. G. S.'in talebiyle soruldu: Ürdüne götürüldük, ben o otobüs içerisinde bulunanlardım, yani Ürdün sınırında bırakılanlardandım dedi.

Soruldu: Otobüse bindikten sonra bir asker geldi, bize bir evraklar uzattı ve imzalamamızı istedi, biz de bunları imzalamayı reddettik, bunun üzerine İsrail askeri bizi otobüsten indirip başka tekrar muamelelere tabi tutmakla tehdit ettiler, biz direndik, bunun üzerine Ürdün büyükelçisi veya konsolosu olaya müdahale etti ve yolumuza devam ettik dedi.

Soruldu: Doğrudan fiziki bir işkence veya muamele olmadı, ancak psikolojik olarak sürekli kağıtları imzalama, şunu yaparsanız şöyle olur, burada kalırsınız İsrailde uzun süre kalırsınız diye tehditler, psikolojik baskılar şeklinde oldu.

MAĞDUR M. S. TERCÜMAN MARİFETİYLE ALINAN BEYANINDA: Mavi Marmara gemisindeydim, gece yarısı saat 4-4:30 sıralarında birden aniden uzaktan ışıklar belirmeye başladı, helikopterlerin ve botların, önce botların sonra helikopterlerin yaklaştıklarını gördük, herkes çok kötü bir şekilde endişeliydi, herkes korku içindeydi, her ihtimlî değerlendiriyorduk, her şeyin olabileceğini düşünüyorduk, psikolojik olarak kendimizi buna hazırlamaya çalışıyorduk, ama beklemediğimiz tek şey katliamdı, katliamın olmasını beklemiyorduk, ama maalesef bu oldu, botlarla baskın

yaptılar, bütün eşyalarımızı gasp ettiler, İsrail askerleri botlarla önce gemiye çıkamadılar, daha sonra helikopterlerin yardımı ile gemiye çıktılar, geminin içinde bir patlama meydana geldi, o patlamanın ardından bütün elektronik ve elektrikli aletlerin çalışmadığını ve cep telefonlarından iletişimlerin kesildiğini gördük, çok fazla helikopter vardı ve gerçek mermiler ile saldırıyorlardı, ben gerçek mermi ile plastik mermiyi ayırt edebilecek kapasiteye sahibim ve bu atılan mermilerin de gerçek mermiler olduğunu size rahat bir şekilde söyleyebilirim, şehit olan gemide İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Cevdet'in yere düştüğünü gördüm, ona yardım etmeye çalıştık arkadaşlarımızla beraber, ben öne atıldım, tam o sırada keskin nişancı İsrail askerleri tarafından vuruldum, ve o vurulma neticesinde vücudumda kısmi bir hareketsizliğe neden olan bir aksaklık meydana geldi, manzara çok feciydi, gazeteciler barışçıl insanlar, insan hakları aktivistleri, hayatlarında ellerine silah almamış olan insanlar saldırıya maruz kalıyordu ve vurulanların çok önemli bir bölümü kafasından, göğüsünden vuruluyordu, buda aslında öldürmek için ateş açtıklarının en önemli göstergelerinden bir tanesiydi, 4 şehitin şehit oluşunu, vefatını bizzat kendi gözlerimle gördüm, biz şiddet bekliyorduk, ama bu kadar büyük bir şiddet, katliam derecesine ulaşacak bir şiddeti beklemiyorduk, manzara çok feciydi, her taraf yaralılarla ve şehit olanlarla doluydu, herkes bir tarafa koşuşturuyordu ve yardım etmeye çalışıyorlardı, ilk tıbbi yardımı yapmaya çalışıyorlardı, fakat yardım yetersizdi, zaten müthiş bir saldırı altındaydık ve o saldırı altında da sağlıklı bir müdahalenin yapılması beklenemezdi, ben sırtımın alt tarafından yaralandım, hiçbir zaman hastaneye götürülmedim, beni gemiden sonra cezaevine götürdüler, ondan sonra da hastaneye götürmediler ve bu yaralanmam neticesinde düzgün bir şekilde yürüyemiyorum, yürürken aksıyorum, hoparlörle Türkçe ve İngilizce olarak sürekli geminin içerisinden İsrail askerlerine saldıranlara yönelik "biz siviliz, herhangi bir şekilde silahımız yoktur, çok miktarda yaralılarımız vardır şeklinde hoparlörle onlara uyarılarda bulunuyorlardı, sesleniyorlardı, fakat bu seslenmelerin hiçbir faydası olmadı" daha sonra işte insanların ellerinin zorla kelepçelendiğini, ellerinin sıkı bir şekilde bağlandıklarını gördüm, özellikle H. Ş. ve bir arkadaşım daha Ürdün komitesi veya delegasyonu içerisinde bulunan bu iki arkadaşı tekmelerle ve aşağılayıcı hareketlerle ellerini kelepçelediklerini gördüm, Endonezyalı bir arkadaşımızın dürbünlü tüfeklerle vurulduğunu gördüm, dürbünlü tüfeklerle vurulduğunu nereden biliyorum, çünkü lazer ışıklarını gördüm, yani yaralı Endonezyalı arkadaş yaralandıktan sonra üstüne lazer sadece dürbünlü tüfeklerde bulunan ışıkları gördüm, daha sonra bizi gemiden çıkardılar, bizi sınıfladılar, belirli şeylere taksim etiler, herşeylerimizi aldılar ve bizi güneşin altında aç susuz bir şekilde uzun süre beklettiler, yani bizim gördüğümüz şey İsrail askerlerinin bize işkence etmekten zevk aldıklarıydı, bundan keyif alıyorlardı, özellikle hastalar yaşlılar tuvalete gitmekten özellikle men ediliyorlardı, bunlar ısrar ettiklerinde kötü muamelelere maruz kalıyorlardı, ellerimizi sıkı sıkıya bağlamışlardı, ellerimizden kan akması engelleniyordu, bunun biraz daha gevşetilmesini istediğimizde tekmeleme yada farklı muamelelere maruz kalıyorduk, Ashdota gidince elbiselerimizi çıkarmamızı istediler ve çok ayrıntılı bir şekilde her tarafımızı aradılar ve beni bir defa değil bir kaç defa yaptılar, sürekli dalga geçiyorlardı, sürekli anlaşılmaz ifadeler kullanıyorlardı, kişisel eşyalarımızın tamamını gasp ettiler, kamera cep telefonu bunlar hiç umurumda değil, ancak yeni doğan çocuklar için Gazze'ye süt götürmek istemiştik ve bu amaçla gemiye 20.000 Euro değerinde Türkiyeden süt satın almıştık, bu sütlere de el koydular, bebeklere götürülmek üzere olan bu sütlere de el koydular ve bunları bize geri iade etmediler, ben kişisel eşyalarımın müsadere edilmesinden herhangi bir şekilde çok da rahatsız değilim, esas benim önemsedğim şey bu süttü çocuklara götürülecek süttü, psikolojik işkencenin çok farklı yöntemlerini bize uyguluyorlardı, bizimle oyun oynuyorlardı, özellikle Ürdünlülere biraz daha farklı muamelelerde bulunuyorlardı, siz Ürdünlüler serbest bırakılacaksınız diyorlardı, daha sonra serbest bırakılmayacaksınız uzun süre burada bekleyeceksiniz falan diyorlardı, sinirlerimizle oynamaya çalışıyorlardı, pasaportumu da gasp ettiler, pasaportumu ancak bırakıldıktan 2 hafta yada 10 gün sonra iade edildi, Gazze'lilere götürmek üzere gemiye aldığım süütün de iade edilmesini istiyorum, şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum dedi.

Bir kısım müdahil vekili av. Y. Ş.'nin talebiyle soruldu: Ürdünde bir hastaneden bir rapor aldım ve bu araştırma komitesine de takdim edilen bir rapordur, bu raporu Türkiye'ye mahkemeye

sunmadım, mahkemeye de göndereceğim, tam olarak çok önemli bir noktayı ifade etmek istiyorum aradan 5 yıl geçmiş olmasına rağmen zaman zaman her zaman olmasa da karşılaştığım ve muhatap olduğum gördüğüm o feci manzara nedeniyle kabuslar görüyorum ve zaman zaman uykum bölünüyor ve ilaç kullanmak zorunda kalıyorum, bu gördüğüm kabuslar nedeniyle dedi.

Bir kısım müdahil vekili av. U. Y.'ın talebiyle soruldu: Sadece ince ve ayrıntılı bir aramaya maruz kaldım, onun dışında makat dediğiniz veya çok daha farklı şeyler olmadı ama normal bir aramaydı, fakat tabii elbiselerimiz çıkarıldı, çıplak kaldık dedi.

Verilen 10 dakika ara sonrası duruşmaya kaldığı yerden devam olundu.

MAĞDUR S. A. TERCÜMAN MARİFETİYLE ALINAN BEYANINDA:Saldırı öncesi Gazzeye gitmek için bir kaç gün bekledik, biraz saldırı öncesinden bahsetmek istiyorum arka planından biz beklerken Mavi Marmara yada özgürlük filosuna katılmayı beklerken o esnada tabii medya çıkan gazetede çıkan haberleri takip ediyorduk medya ve gazetelerde şöyle bir haberin çıktığını yayımlandığını gördük, İsrail komandolarının yada İsrail askerlerinin herhangi bir şekilde bu geminin yola çıkması durumunda saldırıda bulunmak için eğitim aldıklarına dair bunun tatbikatını yaptıklarına dair haberler yayınlanıyordu, bunları duyduğumuzu ve izlediğimizi, bu haberlerin basın yayın organlarında çıktığını söylemek isterim, dolayısı ile sadece ve sadece bu haber bile daha önce kararın alındığını ve her türlü planın yapıldığını göstermesi açısından bir plan arzetydi, askerlerin en son işte saldırı anına gelirse eğer askerler gemiye, biz de dolayısı ile kendi aramızda en azından Ürdünlüler olarak şöyle bir karar almıştık, İsrail askerlerinin gemiye çıkmaması, güverteye çıkmaması için her türlü barışçıl yöntemi kullanacağımıza dair kendi aramızda karar almıştık, gemiden toplandıktan sonra Gazzeye doğru yola çıktık, saldırı öncesinde o geceki aktivistlerde müthiş bir endişe vardı, bu yüzden o gece uyuyamadığımız söyleyebiliriz, saldırıdan hemen önce savaş gemileri ve botlar belirmeye başladı, saat 03:00 civarında ışıklar bir görünüp bir kayboluyordu, bu kaybolan ve görünen ışıklar bu gemilere ve botlara aitti, fakat saat 03:00'densonra bir süre tamamen bu ışıkların kaybolduğunu ve sadece bizim Mavi Marmara ve filodaki gemilerin ışıklarının kaldığını gördük, o gece sabah namazının bitiminde ilk saldırı ses bombalarıyla oldu, ses bombaları atıldıktan sonra arkasından göz yaşartıcı bombalar atıldı, tabii ses bombaları atılır atılmaz müthiş bir panik ve koşturmaca yaşandı ve daha öncede kararlaştırdığımız için İsrail askerlerinin gemiye çıkmasını engellemek için elimizden gelen bütün barışçıl yöntemleri kullanma kararı almıştık, buna uygun olarak da sağa sola koşturup gerekli engelleri alıp askerlerin gemiye tırmanmasını engellemeye çalıştık, İsrail askerlerinin attığı mermiler ister plastik olsun ister gerçek mermiler olsun bunun hiçbirisi tepki reaksiyon şeklinde olan atışlar değildi, herhangi bir şey olmadan doğrudan ses bombaları, göz yaşartıcı bombalar ve mermi atmaya başladılar, dolayısı ile İsrail tarafının medyadan duyduğumuz şekilde bize önce ateş açıldı, bize önce kışkırtıcı hareketlerde bulunuldu, biz buna cevaben mermi attık yada ateş açtık iddialarının uzaktan yakından hakikatle gerçekle alakası bulunmamaktadır, tabii biz geminin sol tarafındaydık apaçi helikopterleri bir yaklaşık bir uzaklaşıyordu, botlarla gemiye inemeyen İsrail askerleri helikopterle yaptıkları çıkarma hareketiyle gemiye girdiler, tabii bu arada az önce belirttiğim gibi barışçıl yollarla pasif direniş yoluyla İsrail askerlerinin gemiye çıkmasına engel yani oradaki dayanışmacılar askerlerin gemiye çıkmasına engel olmaya çalıştılar, özellikle de bu barışçıl direniş sonrasında gelişi güzel, hedef gözetmeden yada hedef gözeterek yoğun bir ateş başgösterdi, tabii bu gemide olan bitenler sokak çatışması gibiydi, herşey karma karışıktı, müthiş bir kaos vardı, R. M. diye bir arkadaşımız vardı, Avrupada ikamet eden fakat Ürdün vatandaşı yani Ürdün kökenli olan R. M. diye bir arkadaş kuşatılmıştı, demir engellerin arkasında kendisini korumaya çalışıyordu, ona yönelik özellikle yoğun bir ateş vardı, biz ona ulaşamıyorduk, fakat onu nasıl kurtaracağımızı düşünüyorduk, onu kurtarmaya çalıştık, ona ulaşmaya çalışırken bana plastik mermi isabet etti, bir arkadaşım da kafasından vuruldu plastik mermi ile, o ana kadar gerçek mermi ile ateş açılmıyordu, fakat belli bir noktadan sonra gerçek mermi ile de ateş açmaya başladılar, orada arkadaşım R. M. tıbbi müdahalede bulunmaya çalıştık, tabii bu arada Türklerin bulunduğu yede müthiş yani çok yoğun bir ateş açılıyordu, Türklerden birisi vurulmuştu, yere düşmüştü, ismini hatırlayamadığım birisiydi, gözümün önünde vurulduğunu gördüm, İsraililer gemiyi el geçirdikten sonra hoparlörlerle ses yükselticilerle bize seslendiler, ne tarafa gitmemiz

gerektiğini söylediler, ben de geminin sol tarafına geçtim ve herkesi bir yerde topladılar, barışçıl direniş esnasında silahlarından izole edilen İsrail askerleri aktivistler tarafından tutulmuştu, onlar gemiyi ele geçirip de tamamen gemi ellerinde olduğunda ve bizi bir araya topladıklarında ele geçirilen İsrail askerleri de İsrail ordusuna teslim edildi, tabii gözaltına alınıp plastik kelepçelerle kelepçelendik, daha sonra güverteye çıkarıldık, bu saat 7 gibiydi, güverteye elimiz kelepçeli çıkarıldığımız vaziyette, o kadar çok sıkışmışlardı ki elimin rengi değişti, maviye dönüştü, daha sonra siyaha dönüşmekteydi, askerlerden bir kaç defa elimin gevşetilmesini istedim, bunu hiçbir şekilde kabul etmediler, hatta ısrarla bunu talep etmemin ardından önce dipçikle yani tüfeğin arkası ile sırtıma vurdular, daha sonra da geminin üst kısmında bulunan çadır benzeri cisimleri üzerime koyarak üzerime bastırarak, nefesim kesilene kadar bastırdılar ve bu tür muamelelere maruz kaldım, 36 saat yaklaşık olarak bekledik bu şekilde güneşin altında, aç, susuz, namaz kalmamıza, insani ihtiyaçlarımıza hatta tuvalete gitmemize dahi müsaade edilmeden bu şekilde bekledik, daha sonra bizi Ashdota götürdüler, laptop, kamera, pasaport, nüfus cüzdanım, ehliyetim, elbiselerim ve miktarını şu an bilmediğim bir miktar para benden alındı, hiçbirini bana iade edilmedi, Ürdün Dışişleri bakanlığı aracılığıyla sadece pasaportumu iade ettiler, şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum dedi.

MAĞDUR T. A. TERCÜMAN MARİFETİYLE ALINAN BEYANINDA: Ben özellikle Gazzede kuşatma altında bulunan insanlara yönelik tıbbi yardımda bulunan Bir kişiydim, Antalyadan gemi çıktıktan sonra çok sıkı bir şekilde arandık, üzerimde silah olmadığına dair, üzerimde hiçbirşey olmadığına dair çok sıkı bir şekilde arandık, gemide yemek ya da tamamen sivil amaçlı bıçaklar ve çatalar bile plastikten yapılmaktaydı, yada bir çok alet kartondan yada plastikten yapılmakta, ki buradaki amaç özellikle İsrail askerlerine yada karşı tarafa herhangi bir şekilde koz vermemek, bize bıçaklarla, çatalarla, yada sivri aletlerle, kesici, delici aletlerle saldırdılar şeklinde herhangi bir şey denmesin diye özellikle bunlar plastikten yapılmıştı, sabah namazından sonra saldırı başladı, ben alt kattaydım, saldırıda bulunan İsrail askerleri öncelikle geminin iletişimini, dış dünya ile olan bağlantısını kesti, bu da aslında saldırının altyapısını hazırlamak için yapılmış bir şeydi, planlı bir şeydi 04:00 sularında başka saldırı başladı, her yönden ateş geliyordu, tabii ateşlerle karışık olarak göz yaşartıcı bombalar ve ses bombaları atılıyordu, askerler gemiye botlardan tırmanmaya çalıştılar, fakat bunu başaramayınca daha çok helikopterlerle çıkartma yaparak gemiye çıkartma yaptılar, gemiyi ele geçirmeye çalıştılar, baskın yapıldığında plastik kelepçelerle bizi çok sıkı bir şekilde kelepçelediler, bir süre ayakta bekledik, silahlar bize doğru doğrultulmuş vaziyetteydi, ben o ayakta bekleme sırasında ne olduğunu bittiğini görmek için sağ tarafıma baktığımda bir İsrail askeri dipçik darbesiyle bana vurdu ve gözlüğümü alıp denize attı, bizi daha sonra küçük bir köşeye topladılar, 7 saat kadar ayakta bekledik, 7 saat kadar ayakta bekleyince tabii o kadar acı ve elem oluştu ki hareket edemez haldeydik, daha sonra oturma durumu söz konusu olduğunda, oturmamıza izin verdiklerinde yürüyemiyorduk, o kadar acı duyuyordukki İsrail askerleri bizi taşıyarak sandalyeye götürmek zorunda kaldılar ve tabii yaşanan saldırının kayıt altına alınmaması veya video görüntülü bir şekilde tespit edilmemesi için buna benzer, bunu mümkün kılacak bütün alet aygıt ve cihazlara el koydular, her türlü Cep telefonu ve kameraya el koymaya özellikle titizlik gösterdiler ve tamamına el koydular, daha sonra biz alınıp Ashdota götürüldük, sorgu çadırlarını gördük, sorgu çadırlarına götürüldük, orada sorgulandık, istihbarat ve farklı farklı birimler bizi sorguladı, tabii burada sorguya müsait müthiş bir hazırlık olduğunu gördük, yani sorgu için gerekli olan tüm aygıt cihaz yada gerekli olan herşey hazırlanmıştı, aslında buda bu hazırlıkların daha Mavi Marmara gemisinin daha yola çıkmadan önce yapıldığını ve planlandığını göstermesi açısından önemliydi, insanlığa uymayan gayri insani tasarruflarda bulundular ve bizi buna zorladılar, mesela ellerimiz arkadan bağlı olarak götürüldükten sonra, üstümüz başımızda çıkarılmıştı, kemerimiz, pantolonumuz, herşeyimizi çıkardılar, üzerimizde sadece külot ile kaldık, bu vaziyette uzun bir süre bırakıldık ve o şekilde tutmaya zorlandık ve bizim o şekilde gezdiğimizizi görüp bizle dalga geçiyorlardı, bize gülüyorlardı, iç çamaşırımızla bulunduğumuz için, psikolojik işkence yapıyorlardı, cezaevine götürüldükten sonrada bu psikolojik işkence devam etti, hücreye konduk tek başımıza ve cezaevinde bizi temizlemeye zorladılar, benden kameramı ve cep telefonumu aldılar, tabii kelepçelendikten sonra İsrail askerlerinin gemiye girerek yani eşyaların

odasına girerek orada kendilerini en çok ilgilendiren şeyi aldıklarını gördüm yada süttü, Gazzeli çocuklara götürülecek sütleri aldılar ve gemiden dışarı çıkardılar, şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum dedi.

Av. Y. Ş.: Bütün yolcular aranıp elleri çok sıkı bir şekilde kelepçelenip hem dururken hemde götürülürken üzerlerine silah doğrultuldu mu ve bu muameleye devam edildi mi diye sordu.

Mağdur T. A.: Her aşamada yani hem gemide tutuklandıktan sonra hem daha sonrasında cezaevine götürüldükten sonra hatta cezaevinden çıkarılıp otobüslere götürüldüğümüz sırada otobüslerde dahi silahlar bize doğrultulmuş vaziyetteydi, sadece silahlar doğrultulmuş değildi, aynı zamanda bütün İsrail askerlerinin elleri tetikteydi, yani her an tetiği çekecek konumdaydılar dedi.

MAĞDUR G. S. TERCÜMAN MARİFETİYLE ALINAN BEYANINDA: Ben Filistin asıllı İngiltere vatandaşıyım, İngiltere Manchester şehrinde bir şirketim var, 17 senedir ülkemi Filistin, Gazzeyi görmüyordum, tabii özgürlük filosunun Gazzeye bir yardım ulaştıracağını ve filo oluşturulacağını duyunca bu benim için ülkemi 17 sene sonra görmek için büyük bir fırsattı, hem insani yardım yapmak amaçlı, hem de ülkemi uzun bir aradan sonra tekrar görmek için bunu bir fırsat olarak gördüm, bir Yunan gemisi vardı, Manchester kentinden, bir liman kendi bu, Challenger 1 adlı geminin bu filoya götürüleceğini duydum, dolayısı ile yolculuğa bu şekilde katıldım, Challenger gemisindeydim, ancak 1 mi 2 mi bilmiyordum, Yunan gemisi olduğunu düşünüyorum bu geminin, gemide giderken Akdenizde muhtemelen Kıbrıs açıklarındaydık, birden bire motorlar durdu, görünen o ki gemi arıza yaptı, yardım istedik, bu arada Kıbrıs yakın olduğumuz için Kıbrıs'tan yardım istedik, Kıbrıs uçakları geldi, bize seslendiler, bize iki alternatif önerdiler, ya belli bir uzaklıkta bulunan bir İngiliz gemisine gidip onlara aktarılacaktık ya da uzun bir süre yardım almadan yola devam edecektik, 24 saat orada Akdenizde Kıbrıs açıklarında kaldık, daha sonra Mavi Marmara gemisi gelerek bizi oradan aldı, dolayısı ile seyahatin yolculuğun ondan sonraki aşamasını Mavi Marmara gemisi ile sürdürdük, sabah namazından sonra saldırılar başladı, her yönden sesler geliyordu, göz yaşartıcı bombalar, ses bombaları atılıyordu, mermiler geliyordu, nereden geldiğini, hangi gemiden geldiğini tespit edemiyorduk, tabii İsraili askerlerin gemiye çıkmalarını, gemiyi ele geçirmesine engel olmaya çalıştık, tüm barışçıl yöntemleri kullandık, zaten herhangi bir şekilde silah taşımıyorduk, gemiye çıkmaya çalışan gemiye inmeye çalışan bir kaç askeri yakaladık, onların elbiselerini çıkardık, elbiselerini çıkartırken her türlü savaş aracının, aygıtının üzerlerinde olduğunu gördük, tabancalar, tüfekler, ses bombaları ve çok miktarda malzeme, üzerini çıkardığımız İsrail askerlerinin silahlarını ve diğer alet edevatı hepsini denize attık, İsrail askerleri bir kaç ele geçirildikten sonra bazı arkadaşlar gemide bulunanlar onlara vurmaya çalıştılar, biz bunları engelledik, 1. kattaydık, ilk helikopterlerle İsrail askerleri indikten sonra ikinci helikopter geldi, daha çok saldırılar ve mermi atışları, ateş açılması, daha çok bu ikinci helikopter geldikten sonra oldu, gerçek mermilerle ve plastik mermilerle saldırıyorlardı, ben alt kata indim, indiğimde orada muhtemelen Türk olduğunu tahmin ettiğim bir yaralı ile karşılaştım, boynundan yaralanmıştı ve durumu kötüydü, etrafında da kimse yoktu, çok da ağır birisiydi, ben onu kaldırmaya çalıştım, hani tıbbi müdahale yapmak için acaba kaldırabilir miyim diye, çok ağırdı kalkmıyordu, onu bir müddet sürükleyerek götürmek zorunda kaldım, daha sonra Türklerden bir kaç arkadaş geldi, bana yardımcı oldular, onu tıbbi müdahalenin yapıldığı yere götürebildik, o şekilde, bir kaç arkadaş birlikte taşıdık, kapıyı açıp ve sürüklemiştim, daha sonra Türk arkadaşlar gelince hep beraber yaralıyı taşıdık, bu birinci durumdu, ikinci durumda ise bu kişinin ölüp ölmediğini, hayatını kaybedip kaybetmediğini bilmiyorum, aynı yerden 10 metre uzaklıkta yine bu sefer kesin şehit olduğunu bildiğim birisi çok ağır yaralı vaziyetteydi, onu da benzer vaziyette sürüklemek durumunda kaldım, fakat daha sonra ona da yardıma geldiler, ama tıbbi müdahale yapıldığı halde o arkadaş hayatını kaybetti, gemiyi ele geçirdiklerinde biz zaten teslim olmuştuk, buna rağmen bize vurmaya devam ettiler, yaralılara tıbbi müdahale yapmamızı engellediler, halbuki bunu yapmalarına gerek yoktu, zaten biz gemiye çıkarılalıktan sonra teslim olmuştuk, ilk başta eşyalarımıza el koymadılar, sadece arama yaptılar, daha sonra eşyalarımıza el koydular, bu arada bir İsraili asker ile bir diyalogumuz oldu, benim üzerimde kan vardı, bu kanda tabii yaralılara yardım ettiğim sırada üzerime bulaşan bir kandı, daha sonra

üzerime bulaşan bu kanı İsrail askeri görünce bu nereden çıktı diye sordu, aramızda bir tartışma yaşandı ve bana silahı ile vurdu, dipçik ile ben merdivendeyken boynuma ve sırtıma vurdular bir kaç darbeye, o şekilde vurulunca bende merdivenin en alt kısmına düştüm, tabii bayıldığımı zannediyorum, uzun bir süre orada hareket etmeden hareketsiz bir şekilde orada yattığımı biliyorum, o vaziyetteyken daha sonra elimi o kadar feci bir şekilde sıkı ki daha doğrusu elimi çevirdi elimin çıktığını hissettim, elim yerinden oynadı ve müthiş bir acı verdi, daha sonra tabii üstüme çıktı İsrail askeri, bana bu kadar şiddetli davranmalarının nedeninin şey olduğunu tahmin ediyorum, yani kanın bulaştığın görünce benim silahlı gerilla ya da silahlı bir kişi olduğumu ve İsrail askerleri ile çatışmaya girdiğimi düşündü o yüzden bana bu kadar çok sert bir şekilde davrandı, üzerime çıktı, her türlü gayri insani muamelede bulundular, plastik kelepçe ile çok sıkı bir şekilde kelepçelediler, fakat o kadar sıkı bir şekilde kelepçelediler ki bileğimdeki et görülmeye başlamıştı ve kelepçenin üstüne çıkmaya başlamıştı et parçası ve iltihap oluşmaya başladı benim elimde, askerlere söyledim, bir kaç defa söylememe rağmen hiçbir şekilde dikkate almadılar, en sonunda o etin kelepçenin üzerine çıktığını görünce orada biraz daha gevşettiler, tabii daha sonra cezaevine göturdüler, göturdükleri her yer kapalıydı, güneş görmeyen bir yerdi, her yer demirdi çok da bir insanın barınabileceği ve bulunabileceği bir yere benzemiyordu, tabii el konuldu demek, çünkü el konulan şeyler resmi olarak kayıt altına alınır ve daha sonra iade edilir, tuvalete gitmek istediğimde iki İsrail askerinin kendi aralarında anlaşarak benim üzerimi aradıklarını gördüm, birincisinde arama yapıldığında bende para olduğunu fark ettiler, bu paranın miktarı da 6000 İngiliz sterlini kendime ait olan paraydı bu, bir de 20000 sterlin Gazze'ye bağış yapmak için götürdüğüm bir miktar para vardı bu parayı farkettiler, sonra ikinci aramada ikinci İsrail askeri bütün bu paramı aldı, çaldılar daha doğrusu, buna el konuldu denilmez, çünkü kendi aralarında anlaşmışlardı, bana şey dedi İsrail askeri sürekli olarak sen teröristsin, sen hamassın, tabii bunu İbranice ya da kendi lehçeleri ile söylüyorlardı, daha sonra en son çıkışta cezaevinden çıkışta Ürdüne doğru giderken ya da cezaevinden çıkarken polise söyledim, 20000 sterlin ve 6000 sterlin toplam 26000 sterlin paramın çalındığını söylediğim halde o poliste çok fazla ilgilenmedi, sonra sonra size iade edilecek dedi ve daha sonra bize bir şey iade edilmedi dedi.

Mağdur bu şekilde beyanlarda bulunduğu sırada mağdurun kimliğinin tespit edilmediği anlaşıldığı ve mağdurun kimliğinin tespitine geçildi.

MAĞDUR G. S.:

Mağdura tercüman marifetiyle CMK 234 maddesindeki hakları hatırlatılarak başlangıçta vermiş olduğu ifadesi doğrultusunda yeniden soruldu: Söylediklerim doğrudur, tekrar ederim dedi.

Av. Y. Ş.: İsrail askerleri gemiye indiğinde üzerinde tabanca, tüfek, bomba ve her türlü askeri teçhizat vardı, bunları soyduk ve denize attık dediniz, askerler indiğinde bu askeri teçhizatı kullanma çabası içindelermiydi, onun için mi soyup denize attınız dedi.

Mağdur G. S.: Evet bize doğru yöneltilmişti o silahlar, hatta Tük arkadaşların bir tanesi o silahın kendilerine doğrultulmuş bir vaziyette olduğunu görünce, hızla atıldı ve elinden o kaleşnikofu aldı ve denize attı dedi.

Bu sırada sanık müdafii av. R. Y. geldi, mahsus yerine alındı.

Mağdur A. E.'nin de duruşma salonunda olduğu anlaşılınca, huzura alındı tercüman marifetiyle kimliğinin tespitine geçildi.

MAĞDUR A. E.:

Mağdura tercüman marifetiyle CMK 234 maddesindeki hakları hatırlatıldı.

MAĞDUR A. E. TERCÜMAN MARİFETİYLE ALINAN BEYANINDA: Biz ikinci kattaydık, botlar tarafından kuşatıldığımız haberi geldi, o esnada namaz kılıyorduk, bir kaç botların birden bire yanaştığını gördük ve İsrail askerleri oradan çıkarma yapmaya ve gemiye tırmanmaya çalıştılar, biz bunlara da müsaade etmemeye çalıştık, bunu da barışçıl yöntemlerle yaptık, işte su hortumları vardı elimizde, basit bir eylem vardı ellerimizde, onlarla direnerek İsrail askerlerinin oraya çıkmamasına çalıştık, tabii botlarla çıkartma yapmaya çalışıp başarısız olunca bu sefer helikopterlerle iniş yapmaya çalıştılar, hem helikopterlerden hem gemiye helikopterlerden inmiş olan askerlerden ateş açılmaya başlandı, İsrail askerlerine biz barışçı olduğumuzu, buraya savaşmak için gelmediğimizi, çatışmaya gelmediğimizi, tamamen amacımızın Gazze'ye yardım

götürmek olduğunu, gemide hiçbir şekilde silah olmadığını söyledik, tabii İsrail askerlerinin saldırısı ve buna yönelik barışçıl direniş artarak devam edince tabii çok miktarda kayıp verildi, benim tahminim o anda 7-8 şehit verdiğimizizi düşünüyorum, onlarca yaralı vardı, tabii bu barışçıl direniş sırasında bir kaç İsrail askeri yakalanmıştı, onlar aşağı indirilmişti, üzerlerinden elbiselerinin alındığını ve silahlardan arındırıldıklarını bizzat kendi gözlerimle gördüm ve o silahların alınıp denize atıldığını da bizzat kendi gözlerimle müşahade ettim, tabii çok fazla kayıp verilme durumu söz konusu olduğu için gemi yönetimi teslim olma kararı aldıklarını diğer aktivistlerle paylaştı, hatta sayın M. B. orada neden teslim kararı alındığını sordu, hatta itiraz etti, gemi yönetimi de çok fazla kayıp verdik, çok fazla şehit ve yaralı var, bundan sonra daha fazla direnemeyiz, direnişimizi sürdüremeyiz, eğer teslim olmazsak kayıplarımız, şehit sayımız ve yaralı sayımız daha fazla artacaktır şeklinde cevap verdi, teslim kararı alındığında İsrail askerleri gemiyi tamamen ele geçirmiş oldular, herkesi bir yere topladılar, insanların üstünü aradıktan sonra ilk el koydukları ve en çok dikkat ettikleri şey kamera ve cep telefonları oldu, dediğim gibi hepimizi en üst kata çıkardılar ve orada bir araya getirdiler, herkesin elini kelepçelediler, benim tek elim olduğu için tek elimi kelepçelediler, yani diğer elim yok benim, silahlar bize doğrultulmuş vaziyetteydi, çok sert davranışlarla bizi gözaltına aldılar, herkesi kelepçelendikten sonra en alt kata indirdiler, özel bir yere indirdiler bizi, daha sonra da Ashdot limanına gittik, gemilerden ayrılıp vakit akşam vaktine ulaştığında biz tabii orada insani ihtiyaçlarımız vardı, tuvalete gitmek istedik, henüz daha Ashdot limanına ulaşmamıştık, oraya gitme sırasında oluyor bu anlattıklarım, hiçbir talebimize, yeme, içme, su, tuvalet ihtiyacımızın giderilmesine izin vermediler ve tavırları da çok sertti, limana varır varmaz bizi sorgulamaya aldılar, beni bir Malezyalı, bir Cezayirli, bir Endonezyalı 3 kişi ile beraber özel bir araçla bizi cezaevine getirdiler, bizden elbiselerimizi çıkarmamızı istedik, biz elbiselerimizi çıkaramayız ayıp dedik, fakat dinlemediler, özellikle Cezayirli ve Malezyalı arkadaşlara çok sert davrandılar ve zorla elbiselerini çıkardılar, benim sırım geldiğinde ben Habeşli bir yani esmer tenli Habeşistanlı olduğunu zannettiğim bir gardiyana denk geldim, bana sen nerelisin dedi arapça olarak, ben de Yemenliyim Sana kentindenim dedim, tamam senin üzerini çıkarmana gerek yok dediler ve elbiselerimi çıkarttırmadı ve neden böyle davrandığını da anlamış değilim, telefon ve çantama el koydular, çantamı iade etmiş olmalarına rağmen içerisini boşaltmışlardı, eşyalarımın iade edilmesini istiyorum, Malezyalı veya Endonezyalı arkadaşları Ürdüne götürdüler, ben cezaevinde kaldım, Cezayirli arkadaş ben Ürdüne değil Türkiye'ye gitmek istiyorum dedi, onlara itiraz etti, o itiraz edince ona sert bir şekilde davrandılar ve zorla götürdüler, daha sonra o iki arkadaş gittikten sonra benim hücreme 2 kişi daha getirildi, biri Amerikalı diğeri de Yunanlı, Yunanlı gemi kaptanıydı, bu Amerikalı olanın ise buralarının (göğüslerini işaret ederek) ateşle yakıldığını gördüm, yani çakmak marifetiyle, neden böyle oldu diye sorduğumda, gemiden çıkmayı reddettiği için İsrail askerleri tarafından çakmak marifetiyle yakılmış olduğunu söyledi, mavi marmara değil başka bir geminin yolcusuydum dedi.

Katılan vekillerinden soruldu.

Tüm katılan vekilleri mağdur beyanlarına katıldıklarını söylediler.

Huzurda bulunan sanık müdafilerinden katılma talebine yönelik görüşleri sorulduğunda bir diyeceklerinin olmadığını söylediler.

İddia makamı katılma talebiyle ilgili olarak kendisinden sorulduğunda; Suçtan zarar görme ihtimalleri bulunduğu taleplerin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz dedi.

Av. U. Y.; Mahkemenize daha evvel yazılı olarak sunmuştuk, keşif talebimizi içerir talebimizi yineliyoruz dedi.

Av. B. T.; Sayın mahkemenizin 26.05.2014 tarihli duruşmasında vermiş olduğu tutuklama kararlarının gereğini ifa etmeyerek İsraili generaller adına menfaat temin eden bakanlık yetkilileri hakkında TCK 257 maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz dedi.

Diğer vekillerde katıldıklarını söylediler.

Sanıklardan Alfred Marom vekili av. A. P. soruldu: Kendileri için tutuklama kararı çıkmıştır, 26.05.2014 tarihinde de yakalama kararı ve kırmızı bülten mahkemeniz tarafından çıkarıldı, bu durumda duruşmalara ara verilmesini talep ediyoruz, bunlar salıncaya kadar dedi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ İSTEM GİBİ:

- 1-Sanıkların üzerlerine atılı suç nedeniyle CMK 248/5 maddesi gereğince önceki celselerde verilen yokluklarındaki tutuklama kararı sebeplerinde herhangi bir gelişme ve değişme olmadığından CMK 100/3, 108 maddeleri gözetilerek CMK 248/5 maddesi gereği verilen tutuklama kararı yönündeki tutukluluk hallerinin devamına,
- 2-Sanıklar hakkında gıyabi tutuklama kararı verilerek kırmızı bülten kararı çıkarıldığı ve gereği için ilgili birimlere gönderildiği, bundan sonraki aşamanın ilgili kurumların kararı yerine getirmesi niteliğinde olup karar akibetinin Adalet Bakanlığında sorulmasına,
- 3-Suç duyurusunda bulunulması talebinin şu aşamada reddine,
- 4-Mağdurlar ... CMK 237, 238 maddeleri gereğince suçtan zarar görme ihtimalleri görüldüğünden davaya katılmalarına,
- 5-M. S. D.'nin hakkında bakanlığa yazılan yazı cevabının beklenilmesine,
- 6-Maktül Uğur Süleyman Söylemez'in Adli Tıp ile ilgili gönderilen Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı otopsi raporunda ölüm sebebinin belirtilmediği, bunun için İstanbul ATK ilgili ihtisas dairesine gönderildiği anlaşıldığından, buradan adı geçen kişi ile ilgili verilmiş olan otopsi raporu bulunup bulunmadığı hususunun ilgili ATK Ankara Grup Başkanlığı rapor örneği de eklenilerek sorulmasına, varsa gönderilmesinin istenilmesine,
- 7-Katılan vekillerinin bu konuda ellerinde herhangi bir belge varsa ibraz etmelerinin istenilmesine,
- 8-Dışişleri bakanlık görevlilerinin tespiti yönünde yazılan yazıya cevap verilmediğinden bu cevabi yazının dosyaya dönüşünün beklenilmesine,
- 9-Ö. Ş. E. vekilinin, müvekkilinin telefonlarının dilekçesinde sözünü ettiği oluşum tarafından dinlenilip dinlenilmediği, dinlemelerin İsrail devletine sızdırılıp sızdırılmadığı, ilgili kamu kurumlarından sorulması, pasaportun nasıl teslim alındığı ve iddianamenin cumhurbaşkanına ve vatandaşları mağdur olan devlet başkanlarına gönderilmesi taleplerinin gerek davamız konusu ile ilgili bulunmaması gerekse usüle uygun görülmemesi nedeniyle reddine,
- 10-Hazır olacak mağdurların önümüzdeki celse dinlenilmelerine,
- 11-Katılanlar vekillerinin keşif talebi ile ilgili yapmış oldukları talepleri yönünden daha önce mahkememizce verilen talebin reddine yönelik karardan rücu edilmesine,
- 12-Bu nedenle olayın gerçekleşmiş olduğu ilgili gemi içerisinde keşif yapılmasına, keşfin kameraya alınarak yapılmasına, kamera sisteminin hazır edilmesine, keşif mahallinde hazır edileceği bildirilen mağdurların keşif sırasında keşif ile ilgili konularda dinlenmelerine, olay yeri inceleme uzmanı olan bir emniyet görevlisinin bilirkişi olarak atanmasına ve keşif heyeti ile birlikte keşif mahalline götürülmesine,
- 13-Duruşma günü büyük salonun tahsis edilmesi için İdari İşlere müzekkere yazılmasına,
- 14-Keşif tarihinin 25/05/2015 günü saat 10:00'a bırakılmasına,
Duruşmanın 02.06.2015 saat 10.00'a bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.12.03.2015