

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/2396

İFADE TUTANAĞI

Müşteki D. T.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığımı , kendi avukatım Av.TUĞBAY ÖZ - 25724 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU : 25/06/2010 tarihinde vermiş olduğum şikayet dilekçesi bana aittir. aynen tekrar ediyorum. Olay tarihinde insani yardım amacı ile Mavi Marmara gemisi ile Gazze'ye gitmek için yola çıktık. 3 1/05/2010 tarihinde saat 04:30 sıralarında İsrail askerlerince hem hücum botlardan hemde helikopterlerden bulunduğumuz gemiye silahla ateş açıldı , gemiye Sis ve gaz bombaları atıldı. olay olduğu zaman ben geminin kadınların olduğu birinci katında idim. Bir ara öldürülen Cevdet Kılıçlar fotoğraf makinası ile benim yanımdan geçti. Çok az zaman geçmeden bir arkadaş gelerek Cevdet Kılıçlar'ın İsrail askerlerince yapılan ateş sonucunda alınandan vurulmak suretiyle öldürüldüğünü söyledi. Ayrıca Ateşli silah neticesinde bazı arkadaşlarımız öldü , bazıları da yaralandı. Ben ölen 4 kişiyi gördüm. Bu 4 kişilerden 2 tanesi Cevdet Kılıçlar , Çetin Topçuoğlu idi. Daha sonra yaralılar tedavi amacı ile gönüllü doktorların olduğu yere götürüldü. Yaralıları da görgüm. Yaralılara geç müdahale edildi. Ayrıca bazı yaralılar zamanında müdahale edilmediği için kayıbdan dolayı öldü. yaralılardan bazılarının kollarının kelepçe ile bağlandığını gördüm. İsrail askerleri belli bir zaman sonra helikopterden inmek suretiyle gemiye girdiler ve gemi tamamen abluka altına alındı. İsrail hücum botları ve helikopterlerden bizim gemilere yaklaşık olarak 1 saate kadar aralıksız ateş açıldı. Daha sonra İsrail askerleri bizi geminin 2. Katında salonda topladılar. Yaklaşık olarak bir saat salonda kaldık. buradan da bizi ellerimizi bağlamak suretiyle güverteye çıkardılar . Hatırladığım kadarı ile 5-6 saat güvertede kaldık sonra tekrar bizi 2. Kata salona aldılar. Yaklaşık olarak 3 saat tekrar bu salonda kaldık. salonda iken İsrail askerleri tarafından silahları bize doğru doğrultulmuştu ve saatlerce bu şekilde namluların gölgesinde bekletildik. Ayağa kalkmamız engellendi.Olay olduğu zaman İsrail sınırına açık denizde 75 mil uzaklıkta idik.Bu arada gemi İsrail askerlerince İsrail'in Aşdod limanına doğru yönlendirildi. Olay meydana geldikten yaklaşık olarak 8 saat sonra Aşdod Limanına vardık . Gemide iken kollarım kelepçelendi. Ve saatlerce böyle kaldım. Gemide güvertede iken helikopterlerin denize çok yaklaşp pervanelerin yapmış olduğu basınç nedeniyle denizden üstümüze adeta tazyikli su gibi su geldi. Hem bundan ıslandık. Psikolojik olarak ta rahatsız oldum. Pervanenin basıncı gemide bulunan eşyaları da sağa sola savurdu. Bu eşyalardan rüzgarın da etkisiyle üstümüze savruldu. Bazı şahıslar düşen bu eşyalar nedeniyle yaralandılar. Biz geminin üst tarafında iken İsrail askerleri eşyalarımızın olduğu bölüme girmek suretiyle eşyalarımız kırıldı, kullanılamaz hale geldi. Ayrıca bu eşyaların çoğunluğunu İsrail dende ayrılırken alamadık. Saatlerce tuvalet ihtiyacımız olduğu halde bu ihtiyacımız giderilmedi. Yapmış olduğumuz başvurular sonuçsuz kaldı. Ayrıca tuvalete giderkende psikolojik işkence uygulandı. Tuvalet kapısından içeriye İsrail askerlerince bakılıyordu. Gemide bulunan arkadaşlarımızdan Çetin Topçuoğlu öldürülmüştü. Eşini teselli etmek için yanına gitmek istedik. Ancak buna da müsaade edilmedi. Ayrıca kantinde de yiyecekler vardı. Bu yiyecekler

ayrıca gemide bulunan şahıslara ait ilaçlar ve diğer eşyalar tamamen kullanılamaz , dokunulamaz hale getirildi. Hepsi sağa sola doğru atıldı.

Gemiden limana inerken tek sıra olarak ellerimiz bağlı olarak çok dar bir yerden geçirilerek indirildik. Limana geldiğimizde bizi limanda kurulu bulunan sorgu çadırına götürdüler. Beni sorguya aldılar. 3 ayrı yerde detaylı aramadan geçtim. Aramalarda bütün eşyalarım çıkarıldı. İç çamaşırlarıma kadar aranıldım. ve bulunduğumuz yer aşırı derece soğuk bir yerdi. Üşüdüğümü söylememe rağmen kimse ilgilenmedi. Buraya neden geldiğimi sordular. Bende Gazze'ye yardım için yola çıktığımızı , İsrail askerlerince geminin buraya zorla getirildiğini söyledim. Bana bir belge uzatarak imzalamamı söylediler. imzalamayacağımı , hukuki temsilci istediğimi söyledim, imzalamadım. Fotoğrafımı çektiler. Belli bir süre sonra beni bir araca bindirerek 2 saat süren yolculuktan sonra cezaevine koydular. Cezaevi aracı derin dondurucu gibi bir soğuğa sahipti. 2 saat bu aşırı soğuk bir ortamda yolculuk yaptık. 2 kişilik hücrede kaldım. Cezaevinde iki gece bir gün yaklaşık olarak kaldım. Cezaevinde sorgu bana yapılmadı. ancak alay ederek sağlığımızın nasıl olduğunu, psikolojik yönden ruh sağlığımızın yerinde olup olmadığını soruyorlardı. Ayrıca yemek vaktinde kamera ile konduğumuz yere giderek çekim yaptılar. Bir ara telefonla yakınlarımızı arayabileceğimizi söylediler. Daha sonra ancak ingilizce bilenlerin telefon görüşmesi yapacaklarını söylediler. Ayrıca biz İsraildeyken bilmediğim bir yerden yakınlarım aranılarak benim ağır yaralı olduğuma dair yanlış bilgiler verildiğini öğrendim. Bir ara bir görevli gelerek hemen toplanmamızı ve acil olarak hava alanına gideceğimizi söyledi. Cezaevi aracında 2 saat bekledikten sonra havaalanına götürüldük. Hava alanında iken burada da bir takım psikolojik hareketlere maruz kaldım .Burada da kötü muamele yaşadım. Giderken benim özel eşyalarım olan giysi , kitap , ilaçlarım yanımda idi. Benden alındı. Ancak tekrar bana verilmedi. Ben İsraili görevlilerden bana yapılanlardan dolayı davacı ve şikayetçiyim. Dedi.

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
25/06/2010