

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2010/23967

İFADE TUTANAĞI

Müşteki A. T. T.

Müştekiye CMK . M. 234. Uyarınca; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 153. Md. Ye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda ayazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları hatırlatılıp açıklandı.

Müşteki haklarını anladığını , kendi avukatım Av. ÖNDER GÜMÜŞ - 21252 Huzurunda ifadesini vereceğini beyan etmekte, müştekiden olayla ilgili şikayet ve delilleri soruldu;

SORULDU :“Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım” kampanyası ile Filistin, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere İstanbul’dan yola çıkan Mavi Marmara gemisine Antalya’dan katıldım. Konvoyun amacı tamamen Filistin’e insani yardım götürmektir. Gemimiz 28 Mayıs 2010 tarihinde Antalya Limanından yola çıktı. Kıbrıs açıklarında yardım filosuna katılacak olan değişik ülkelerden hazırlanarak yola çıkmış gemilerle buluştuktan sonra yola çıkıldı. Gemide bir çok yerli ve yabancı basın mensubu, değişik ülkelerden, değişik meslekten ve yaşta insanlar, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar bulunuyordu. Özgürlük filosunda yer alan Mavi Marmara gemisine, gemimiz uluslar arası sulardayken, yaklaşık 75 mil açıktayken, 31 mayıs sabah 04.30 sıralarında İsrail askerleri tarafından Zodyaklarla ve helikopterlerle gerçek kurşun atan silahlarla sis gaz ve ses bombalarıyla gemiye baskın yapıldı. Ben o anda sabah namazı kılmak için güverteye çıkmıştım. Üzerimde ve gemide hiçbir şekilde silah ve benzeri hiçbir alet bulunmuyordu.O ana kadar sakin olan gemideki insanlar bir anda neye uğradıklarını anlayamamıştı. Bomba (ses ve sis bombaları ve etrafa parça atan bombaydılar) ve kurşun sesleri kulaklarımızı sağır etti ve kısa süre içinde her yer kan içinde kaldı. İsrail askerlerinin ellerinde daha önce hiç görmediğim silahlar vardı. Hatta hepsinin elinde bile ayrı ayrı silahlar vardı. Rastgele ateş ediyorlardı içimizdeki bazı kişiler beyaz bayrak çıkardıkları halde durmadılar, ateş etmeye devam ettiler. İsrail askerlerinin yüzü maskeli idi. Zodyaklardan ve geminin üst tarafında bulunan helikopterlerden ateş ediyorlardı. Bu arada biz yaralıları taşımaya başladık. Bu saldırıda bir çok arkadaşım öldü ve yaralandı. Hatta çevremdeki insanların birer birer vurularak yere düştüklerini gördüm yetkililer tarafından anons yapıldı herkesin geminin iç kısmına yani 2. ve 3. nolu salonda toplanmamızı istediler. Bunun üzerine salonlara girdik ve koltuklara oturduk . O esnada 5 kişinin yerde ölü olarak yattığını gördüm. Bazı arkadaşlar geminin üst güvertesinde yaralıların olduğunu ve kayıpların olduğu söyledi. İsrail askerleri silahlarının ucundaki lazerle camlardan içeriye bizim üzerimize nişan alıyorlardı. Sabah saat 08:00 beni ve tüm gemidekileri kelepçelemeye başladılar.

İsrail askerleri kelepçeleme anında onlarca bana saldırıp darp ettiler ve köpeklerle beni ve gemide bulunan diğer yolcuları taciz ettiler. Ellerim kelepçeli olduğu halde beni geminin üst güvertesine çıkarıp diz çöktürerek saat 14:00'a kadar güneşte aç susuz bıraktılar. Askerler kafama silah tuttular, diğer yolcularla birlikte beni de geminin 2 ve 3 nolu salonuna indirdiler. Saat 17.00 civarı bilmediğimiz bir limana gemimizi çektiler. limanda sivil kıyafetli İsrail görevlileri yanımıza gelerek bize İsrail’e zorla girdiğimizi ve bazı evrakları imzalamamız karşılığında akşama kadar bizi sınır dışı edeceklerini söylediler.01 Haziran saat 03.00’te beni gemiden indirip ellerimdeki kelepçeleri çözdüler o ana kadar kelepçeli halde aç

ve susuz bırakıldım Hatta tuvalete bile gitmeme izin vermediler. Kelepçe izleri bileklerimi yara yaptı. Gemiden indirildikten sonra bana bazı evraklar imzalatmaya çalıştılar. Ben imzalamadım çünkü evraklarda İsrail'e kaçak şekilde girdiğim yazıyordu. Bu arada üstümü defalarca aradılar. İzinsiz parmak izimi aldılar vesikalık fotoğrafımı çektiler. Bir doktor beni muayene etti üstüme baktı ve kendine göre iyi olduğumu bazı evraklara imza atarak beni çıkarttı bu işlemler esnasında yanımda bir İsrail görevlisi vardı.Ve elbisemi zorla çıkartıp tekrar aradılar. Saat 05.00'te beni zorla bir arabaya bindirdiler. Araba hapishane aracıydı aracın klimasını açarak içerisini buz gibi yaptılar. araçta gemiden 4 kişi daha vardı az daha donacaktık birbirimize sarılarak ısınmaya çalıştık. Bundan dolayı boynumda ve sırtımda hala acı var.Ve bizi hapishaneye attılar. Hapishanede bize kötü davrandılar. Devamlı gürültü yaparak uyutmadılar. 02 Haziran saat 05.00 civarı hapishaneden çıkartılıp hapishane aracına bindirilerek ve yine klimalar açılarak hava alanına götürüldük. Saat 12.00 civarında uçağa bindirildik. İsrail'in askerlerinin yaptıklarından dolayı benim vücudumda tahribatlar meydana geldi, elimdeki kelepçe izi Türkiye'ye geldiğimizde Adli Tıp tarafından da tespit edildi. Bu olay nedeniyle psikolojim bozuldu. Hala o dehşet anları aklıma geldikçe kendimi kötü hissediyorum. geceleri kabuslarla uyanıyorum. Nokia marka bir cep telefonum alındı. Onun dışında başkaca bir kişisel eşyam kaybolmamıştır.Beni ve benimle birlikte gemide bulunanları uluslar arası sulara seyir eden gemimize izinsiz binerek gemiyi ele geçirip beni ve diğer tüm yolcuları silah zoruyla ülkelerine götüren, beni darpeden, zorla alıkoyan, sürekli hakaret, fiziksel ve psikolojik işkence uygulayan, kişisel eşyamı gaspeden İsrail askerlerinden ve yetkililerden davacı ve şikayetçiyim. Bunların tespiti ile sorumluların cezalandırılmasını talep ederim.dedi

Hazır olan vekilden soruldu.: İfadeye aynen katılıyoruz. sorumluların cezalandırılmasını talep ederiz. D edi.Beyanı okundu. Hep birlikte imza altın alındı.
30/06/2010